

Samen kerken....

'Zorg-samen markt'.



“Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen”

Goede zorg voor ouderen in de verpleeghuizen draait in essentie om maximaal behoud van zelfrespect en kwaliteit van leven zegt de staatssecretaris die over ouderenzorg gaat.

De ouderenzorg werkt voortdurend aan verbetering. Ook in het Dijkhuis streven wij daar naar. Een belangrijk doel is om de zorg steeds persoonlijker te maken. Persoonlijk maken lukt pas echt goed als de belangrijke mensen in het leven van de patiënt ook meedoen. Daar willen we de komende jaren aan gaan werken – samen zorgen. Ieder met zijn/haar eigen inbreng om het leven van de oudere zo waardevol mogelijk te laten zijn. Want laten we eerlijk zijn; ouder worden is beetje bij beetje inleveren.

Samen het leven de moeite waard maken. Dat vereist samenwerking van die oudere mens zelf, maar ook van de familie, de mantelzorger, professional en vrijwilliger.

Samenwerking gaat nooit zomaar vanzelf. Een belangrijk aandachtspunt is dan de vraag; op welke grond kunnen we samenwerken of anders gezegd “hoe verbinden we ons met elkaar. Een gezamenlijk doel, een gedeelde angst, gedeelde waarden als respect of aandacht kunnen verbinden. Wat ikzelf bijzonder verbindend vind, is als een mens mij over zijn of haar wil leven vertellen en ook geïnteresseerd is in mij. Zogauw wij een ander mens beter leren kennen voelen we ook dat we verbonden raken. Het maakt je mogelijk om je in een ander in te leven. Ik geloof dat dat ook belangrijk is in de zorg die wij samen dragen. Als we elkaar willen vertellen hoe ons leven is, wat wij van waarde vinden en als we onze verlangens durven uit te spreken, dan gaan we dat samen redden. Dan kan er een (zorg) relatie groeien die ons allemaal goed doet. Samen zorgen betekent ook goed met elkaar overleggen, duidelijk zijn en samen naar de beste wijze van zorg willen zoeken. De beste wijze van zorg is voor elk mens verschillend.

Op de zorg-samen markt van komende zaterdag 19 maart in het Dijkhuis gaan we daar ook een beetje naar op zoek. We laten wat van onszelf zien en we hopen dat u komt en ons wil laten horen wat u van waarde vindt.

En als ik het naar de paastijd door mag trekken. Ook Jezus was een mens die verbinding zocht. Met ieder mens ging hij het gesprek aan en hij was bereid te luisteren. In de Bijbel horen we hem vaker de vraag stellen; wat kan ik voor u doen? Dat is een vraag die de andere mens in zijn waarde laat. Dat is een belangrijke vraag in de zorg. Ik denk dat Jezus die vraag niet alleen aan mensen stelde maar ook aan God zijn Vader. Daarmee heeft Hij God en mens weer verbonden. Hij was zelf het verbond, mensenzoon en Zoon van God. Juist met Pasen herdenken wij dat. Laten wij net als Jezus mensen van het verbond zijn. Laten we mensen verbinden in zorgzaamheid.

Bert Maathuis.

Pastoraal werker in Het Dijkhuis.