

Samen kerken....

Witte Donderdag.



Hij gaat het weer doen , vandaag , 2 april , Witte Donderdag – ergens in het Vaticaan : De Paus , die in het publiek van een aantal mensen de voeten wast....Ik heb er nooit een plaatje van gezien , ik heb het allemaal van horen zeggen....maar ik ben er wel nieuwsgierig naar. Bijvoorbeeld : Wat voor mensen zijn het die voor die voetwassing in aanmerking komen ?Toch niet een paar prelaten en bisschoppen ? Of , Franciscus kennende, armen uit de romeinse sloppenwijken ? Gescreend en een beetje bijgewerkt , misschien , maar toch....

En op méér plekken , meestal in gemeenschappen met een katholieke signatuur , zal het ritueel worden uitgevoerd. Ritueel , ja. Omdat zo liturgisch wordt present gesteld ,wat Jezus vóórdeed – toen hij , vooafgaande aan zijn lijdensweg , de voeten waste van zijn leerlingen. Om aan te geven dat zó de verhoudingen liggen in die Nieuwe Wereld die hij aankondigt en dóét : de belangrijkste is de dienstbare – 't is maar dat je het weet...

Slavenwerk was dat – toen...Vernederend , een vies karweitje.... Iemand moet het doen....

Maar óók andersom ligt het ongemakkelijk – het gaat wél over je voeten... Daar is een mens een beetje schaamachtig over : Het luchtje , de knobbels en bobbels... Je laat wel wat van jezelf zien , van de weg die je gegaan bent en wat je daaraan hebt opgelopen...je geeft je bloot!

Er ontstaat een merkwaardige intimiteit , voorzichtige toenadering over de vreemdheid heen. Een begin van wederzijdse aanvaarding-zonder-voorwaarden. Welkom voor elkaar , zoals je geworden bent..

En dat zou wel eens kostbaar kunnen zijn. Er licht iets op van een nieuw bij-elkaar-horen , bevrijdend , open voor een nieuwe verstandhouding...

En iemand moet beginnen... Het voetbad klaarmaken , nader komen en knielen....Jij? Ik? Waarom niet ?

Ik hoop dat die voetwassing , daar in Rome en overal waar het gedaan wordt een mooie vertoning wordt . Dat mensen het zien en er over gaan nadenken....Oók daar waar alleen het bijbelverhaal gelezen wordt . Want dat is de bedoeling.. Dat we geraakt worden in onze zachtheid , die binnenkant van ons verlangen naar harmonie , dat het anders kan en zal toegaan op die wereld van ons.

Want voorlopig is de samenleving in de macht van andere goden...van geweld , frustratie , mensverachting , wanstaltig egoïsme en zelfverrijking...U weet er alles van.

Witte Donderdag is het begin van Pasen.

Het zal nog donker worden , ontzettend...

Voordat de nieuwe dag aanbreekt , waarop we hardnekkig hopen, blijven hopen.

Omdat mensen anders kunnen , wis en waarachtig , zoals ons is voorgedaan.

Jan R.Dijkema