

## Samen kerken.....

### 'Wees gegroet!'



Ik werd getroffen door bijgaande ansichtkaart, hier in grijstinten weergegeven. Beate Heinen heeft vaker weergegeven geschilderd van Bijbelse taferelen, ook van het kerstgebeuren.

Maria krijgt een engel op bezoek, die Jezus' geboorte aankondigt. Eén van de verhalen die actueel zijn in de komende tijd van Advent, een tijd van verwachting van nieuwe toekomst.

Wat zien we in dit plaatje? De aandacht wordt getrokken door de deurklink die naar beneden gaat, door de half-open deur waardoor licht valt. De engel, of de ander, is niet zichtbaar. In aantocht? Zojuist vertrokken misschien? De emmer met sop, de dweil, het (blauwe) schort en hoofddoek vertellen dat ze onderbroken wordt in haar werkzaamheden als dienstmeisje. Maria kijkt op, haar ogen zijn groot en ze kijkt aandachtig – alsof er iets is wat haar van binnen raakt en bezighoudt.

Van dezelfde schilderes is ook een andere tekening bekend. De vrouw die ze daarbij tekende lijkt sprekend op deze Maria. Maar ze kruipt nu poetsend over de vloer. Het bijschrift is: 'Tot een gezin hoorden oorspronkelijk ook de slaven. Later noemde men hen huisvrouwen'. Het gewoonste, eenvoudigste werk en het slovende leven is nooit in trek, wordt vaak minder gezien of gewaardeerd. Voor veel 'geestdodend' handwerk worden buitenlanders aangetrokken, die met te karige beloning en bewoning tevreden moeten zijn. Horen ze er wel bij?

Maria wordt, zegt het evangelie-verhaal, gezien en gegroet vanuit de hemel en ingeschakeld in een goddelijk initiatief. Een meisje nog, ze was nauwelijks in tel in een mannen-maatschappij en werd in die tijd door weinig mensen gegroet. Er valt nieuw Licht op haar. Ze richt zich op met haar grote verbaasde ogen. Er gaat veel door haar heen: 'Wat betekent dit?' 'Hoe moet dit verder?' En wat zegt ons haar rechterhand die opengaat?

En achter haar, door het raam? We zien een boomstronk (omgezaagd?) met een nieuwe loot en een witte duif die daarop neerstrijkt. Daar raak je niet over uitgedacht. In een tijd van afbraak, een tijd van ontmenselijking en van verbijstering, kan tóch van binnenuit én van bovenaf iets goeds en weldadigs ontstaan.

De engel in het verhaal zegt: 'Verheug je, je bent begenadigd: de Heer is met je!' Het is nauwelijks te bevatten... Gaat ook mijn, gaat ook uw rechterhand open? Ik wens u van harte een open en bemoedigende Adventstijd!

Ds Arie Gootjes.