

Samen kerken.....



Wat is dat?

9,9,9,7.

25, 26, 27, 25.

20,20,30,40.

Wat is dat?

Het zijn getallen, maar wat voor getallen zijn het? Als ik vertel waar ik de getallen gevonden heb, wordt het denk ik snel duidelijker. Ik vond ze op www.weeronline.nl Het zijn dus getallen die met het weer te maken hebben. De eerste reeks (9,9,9,7) is het weercijfer dat voor vier opeenvolgende dagen wordt voorspeld. De tweede reeks (25,26,27,25) zijn maximumtemperaturen voor diezelfde vier dagen. En de derde serie getallen (20,20,30,40) is het neerslagpercentage, voor opnieuw die zelfde vier dagen.

Om welke dagen gaat het? Het zijn de data 22, 23, 24 en 25 augustus 2013. De Melbuul'ndagen dus! Op maandagmorgen 19 augustus zijn dit de verwachtingen. Maar aangezien we allen weten dat niets zo veranderlijk is als het weer, kan het in werkelijkheid dus heel anders uitpakken. Mochten bijvoorbeeld de temperaturen komend weekend lager zijn dan nu wordt voorspeld, zeg dan niet: 'Maar dominee Meijer zei dat het wel 27 graden zou worden.' Bij ons thuis, op de boerderij, waar wij dus ook afhankelijk waren van weer en weersvoorspellingen, gold het gezegde: 'Weersprofeeten hebben ook maar brood gegeten.' Waarmee bedoeld werd dat je altijd een slag om de arm moet houden als het om voorspellingen gaat.

Toch is het handig dat er weermannen en -vrouwen zijn en dat er buienradars bestaan. Ze geven in ieder geval iets van een indicatie.

De vorige twee jaren was voor mij het kijken naar de weersvoorspellingen richting de Melbuul'ndagen veel spannender dan dit jaar.

In 2011 was er een Oecumenische Oogstdankviering op het Rheineplein gepland en tot de laatste uren (en minuten!) bleef het reuze spannend wat het weer zou doen. We namen het risico om de viering tóch in de open lucht door te laten gaan. Er gebeurde iets dat we achteraf geduid hebben als een klein wonder: vlak voor aanvang stopte de regen, gedurende de viering bleef het droog en meteen na afloop begon de regen weer.

Vorig jaar was het op de vrijdag voorafgaand aan de viering volstrekt duidelijk dat we niet het risico moesten nemen om de dienst op het Dorsetplein door te laten gaan. Preventief weken we uit naar de Oude- of Stephanuskerk in Oud Borne. Via Tubantia en allerlei sociale media konden we de verandering van locatie nog tijdig bekend maken. Het bleek een juiste keuze, want er kwam een wolkbreuk van niet geringe omvang.

Voor de viering was het kijken naar de weersvoorspellingen de vorige jaren dus van belang, maar dit jaar is het anders, want we hebben de Oogstdankviering gepland in het Atrium van het Dijkhuis. Daar zitten we in ieder geval droog. Maar de viering is uiteraard niet de enige activiteit tijdens de

Melbuul'ndagen. Velen zullen deze dagen dus wel kijken naar wat het weer doet. En ik hoop voor allen dat het gewoon een heel stralend weekend mag worden, met veel zonneschijn en vreugde.

Op zondagmorgen is iedereen van harte welkom in de Oogstdankviering in het Atrium van het Dijkhuis. Om 10 uur begint daar de viering, maar het is aan te raden mooi op tijd te komen, want het Gospelkoor Power uit Wierden zal voorafgaand aan de viering al beginnen met zingen. Tijdens de viering en na afloop, bij het koffiedrinken, horen we hen weer zingen.

De viering heeft als thema 'Wat is dat?' Het is iets dat net als neerslag, uit de lucht was komen vallen. Iets dat net als sneeuw de aarde bedekte. Iets dat net als een zon tijdens de Melbuul'ndagen veel vreugde teweeg bracht.

Iedereen in heel Borne en omstreken wens ik prachtige Melbuul'ndagen en ik hoop u en jullie zondagmorgen ook in het Dijkhuis te zien!

Ds Johan Meijer