



Samen kerken.....

Waarin een klein dorp groot kan zijn.

Als buitenstaander (ik woon immers in Almelo) sta ik telkens weer verbaasd over de deelname van de Bornse bevolking. Of het nu gaat om de Melbuul'ndagen, een Kersstoet met 300 gekostumeerde deelnemers, Nieuwjaarsborrel, een dodenherdenking, sport of muziekmanifestatie, half Borne loopt uit. Straten vol met volk. Volgens mij is dat uniek en echt iets om trots op te zijn.

Uit mijn prille jeugd herinner ik mij nog de Generaal Crerar wandeltocht waar alle scholen, verenigingen en maatschappelijke instellingen aan deelnamen. Ook onze "bevrijders" uit Canada en Engeland liepen dan mee. Zij werden veelal bij de burgerbevolking ondergebracht. Ja, dan was Hoogeveen te klein. Of op Koninginnedag wanneer de lagere scholen het Wilhelmus zongen voor het gemeentehuis en trotse ouders naar hun uitgedoste kinderen kwamen luisteren. Ook hadden we jaarlijks de zgn. OMO -feesten met meestal circus en kermis, er was dan ook een soort braderie. Daar kwamen zelfs de dorpingen uit de omstreken op af en kon men over de koppen lopen. Maar de laatste decennia heb ik niet meer zulke volksoplopen gezien. Nee, dat was vroeger, met uitzondering van Prinsjesdag waar duizenden de gouden koets willen zien. Maar dat is dan in het grootste dorp van Nederland.

Nee, Borne komt goed voor de dag. Ook als het gaat om bijeenkomsten van de samenwerkende kerken. Het verblijdt mij om te zien dat uit alle kerken en kringen bezoekers deelnemen aan activiteiten georganiseerd door de Raad van Kerken. Bij de voorbereidingen en de vergaderingen die we samen houden laat bijna niemand verstek gaan. Misschien is dat ook wel aan Borne eigen. Als mensen meedoen zijn ze er ook bij betrokken. Dat moet ook wel, want als je 300 mensen wilt kleden voor een kerststoet moet er wel even wat gebeuren, maar,.. het was dan ook een groot succes.

In de week waarin deze krant bij u in de bus valt wordt er in veel kerken in Nederland gebeden voor de eenheid van de kerk.

Het thema voor deze week is: Is Christus dan gedeeld? Dat is de vraag die Paulus stelt aan de gemeente van Korinthe waar mensen het even niet eens waren. Ter afsluiting van de week houden we een oecumenische dienst in de Parochiekerk te Zenderen. De dienst begint om tien uur. In deze oecumenische dienst gaan voor Pastoraal werkster Anita Oosterik van de Karmel parochie uit Zenderen, Ds. Gerco

Veening van de Protestantse gemeente te Borne en Ds. Carla Borgers van de Doopsgezinde gemeente. Wat zou het prachtig zijn wanneer Borne zich ook in deze bijeenkomst zo massaal manifesteert ! Allen hartelijk welkom.

Henk Mol, Predikant Baptistengemeente Borne

Komende activiteiten van de Raad van Kerken:

26 januari Viering van de Eenheid in de RK kerk te Zenderen, om 10.00 uur.

Website: www.raadvankerkenborne.nl

Facebook: raadvankerkenborne

Twitter: RvKborne.