

**Samen kerken.....**



**‘Vrijheid, spreek je af’.**

De inhuldiging van het koningspaar ligt achter ons wanneer u dit leest. De dag van arbeid, 1 mei ligt achter ons. En sinds 1947 herdenken we op 4 mei de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Ieder jaar wordt een thema gekozen dat aansluit bij het meerjaren thema ‘Vrijheid Wereldwijd’. Het jaarthema inspireert om herdenken en vieren te verbinden aan de actualiteit, en bevordert de samenhang tussen de verschillende activiteiten op 4 en 5 mei. Dit jaar is dat thema: ‘Vrijheid spreek je af’. Op 5 mei 1945 eindigde de oorlog in Nederland. Niet met een allesbeslissende slag, maar met een handtekening aan een tafel. De plaats waar de onderhandelingen plaatsvonden, Hotel De Wereld in Wageningen, is er beroemd om geworden. Vervolgens werden afspraken gemaakt en overeenkomsten en verdragen gesloten, waarmee het Europa-in-oorlog langzaam veranderde in naoorlogs Europa. Vrijheid begon met afspraken op papier.

Bevrijdingsdag is een moment om stil te staan bij afspraken die onze vrijheid borgen. Om deze afspraken niet te vergeten, is het nodig om ze te onderhouden en te actualiseren.

Afspraken over vrijheid zijn niet het exclusieve domein van regeringen en diplomaten. Het gaat vooral om afspraken tussen mensen. Ons dagelijks leven is vol met afspraken.

Dit weekeinde hoorden we in de kerken weer die bijzondere tekst waarin Jezus zijn leerlingen aanspreekt met ‘kindertjes’. Alleen die benaming al - zeer hartelijke en tedere spreekwijze - geeft aan, dat er iets bijzonders gezegd zal worden.

De aanleiding is een spoedig afscheid: “kindertjes, nog maar kort zal ik bij u zijn”, horen wij Jezus zeggen, en dan komt een beknopte samenvatting van zijn onderricht, resumé van zijn zending, zijn testament – als het ware - in een notendop. Omdat Jezus’ testament ook tot ons is gericht, proberen wij nog eens met een bijzondere aandacht naar zijn woorden te luisteren: dit zijn ze: “Kindertjes, (...) Een nieuw gebod geef ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, ... zo moet gij ook elkaar liefhebben.”

Hoe leven wij dan hier met elkaar - als broeders en zusters in Christus? Wat zijn onze daden en hoe klinken onze woorden tegenover de ander in onze gemeenschap. Zijn we alert op de gevoeligheden van de ander of maakt het ons niets uit – als wij maar aan onze trekken komen? De typisch Nederlandse paradox tussen ‘ruimte zoeken’ en ‘de behoefte aan geborgenheid’ zal altijd blijven bestaan.

Maar zonder attent te zijn in onze relaties, kunnen wij bij een ander heel gemakkelijk – meestal onbedoeld – veel kapot maken. Wij praten en werken – heel vaak onbewust - vanuit de houding: ik weet het beter, ik weet heus wel wat ik doe of zo doen wij dat altijd al.

En wij weten – zeker na 4 mei - waar de cultuur die zegt – ‘bei uns ist alles besser’ – toe kan leiden. Dit willen wij toch nooit meer! Proberen wij dan de samenleving te bouwen op basis van Jezus’ testament – ‘Gij moet elkaar liefhebben’ – en wat breekt of gebroken is steeds opnieuw door de kracht van die Liefde genezen. Dat is hoopvol.

Pastor Zygfryd Nowara, parochie HH. Jacobus en Johannes Borne/Hertme

***Komende activiteiten van de Raad van Kerken:***

4 mei: herdenkingsdienst in de Oude kerk te Borne om 19.00 uur

Website: [www.raadvankerkenborne.nl](http://www.raadvankerkenborne.nl) E-mail: [info@raadvankerkenborne.nl](mailto:info@raadvankerkenborne.nl)