

Samen kerken...



Vredesweek

Schouder aan schouder bij het oorlogsmonument.

Daar worden geen vragen gesteld over afkomst, religie of politieke voorkeur.

Gedachten aan diegene die ons door het geweld van de oorlog ontvielen, herinneringen schieten door ons hoofd. Ieder van ons heeft zo zijn eigen gemis. Is het niet uit de tweede wereldoorlog dan gaat het misschien over een vredesmissie. Misschien een persoonlijk gemis van een familielid of geliefde. Niemand ontkomt er aan en het is goed om dat met elkaar te delen. Zij mogen niet vergeten worden en evenmin de zaak waarvoor ze stierven.

Voor de vrijheid van hun medeburgers hebben velen het met de dood moeten bekopen en laten we vooral niet diegenen vergeten die verplicht een gele ster droegen. Met name in Borne heeft dat veel Joodse levens gekost. Hoe vaak heeft het daarna niet geklonken: Dát nooit meer !!

Ondertussen grijpen corruptie en machtswellust om zich heen. Leugen en onrechtmatige verrijking door middel van drugs- en wapenhandel, discriminatie en minachting voor mensen met een andere huiskleur of opvattingen. Het zijn allemaal oorzaken om de zaak opnieuw te laten escaleren. De "Arabische lente" in de landen rondom de Middellandse geven daar helaas een helder beeld van. Tegen zulk een geweld is maar één middel: Verzet en gehoorzaamheid: de twee deugden van de burger. Door de gehoorzaamheid verzekert hij de orde; door het verzet verzekert hij de vrijheid.

Gehoorzaamheid aan de wetten van onze democratische samenleving die we met elkaar afgesproken hebben. Ver daarboven staat nog een wet met veel meer geboden maar samengevat in enkele woorden: Heb God lief bovenal, en uw naaste als uzelf. Dat brengt orde in de samenleving. Dat brengt orde in onze eigen omstandigheden. Dat opent ook gelegenheid om verzet te bieden.

Verzet tegen oneerlijk winstbejag en andere vormen van corruptie, minachting, ongeloof en vult u zelf maar verder in.

Daar zijn we hulp bij nodig. Die vinden we bij de Vredevoorst die Zelf voor die zaak zijn leven gaf. Zijn naam vinden we niet op een oorlogsmonument hoewel Hij de grootste Overwinnaar aller tijden is. Hij laat de mens, die naar Hem vraagt, niet alleen in zijn strijd. Met Hem wordt de vredesweek, met respect voor elkaar, een vrede die geen einde kent. In onze kerken vind u mensen die daar graag willen bij helpen.

A.H. Mol Baptistengemeente Borne

### **Activiteiten van de Raad van Kerken:**

4 mei Herdenkingsbijeenkomst in de Oude Kerk om 19.00 uur,  
na afloop 'Stille omgang' naar de Dodenherdenking.

Pinksterviering op de 2<sup>e</sup> Pinksterdag, 28 mei, om 10.00 uur in het  
Openluchttheater in Hertme. [info@raadvankerkenborne.nl](mailto:info@raadvankerkenborne.nl)

Website: [www.raadvankerkenborne.nl](http://www.raadvankerkenborne.nl)

