

SAMEN KERKEN



VREDE ? WAAR DAN !

Afgelopen week was de week van de vrede en op de zondag dat de vredesdiensten in de kerken werden gehouden begon de dag met het volgende nieuwsbericht. China en Japan leven op gespannen voet met elkaar om het bezit van een kleine eilandengroep die niet bewoond zijn. In de grond van die eilanden zit een aanzienlijke hoeveelheid gas. De provocaties en beschuldigingen alsmede rellen en geweld zijn aan de orde van de dag. Zomaar een voorbeeld hoe waar het is dat het bezit van grondstoffen vaak leidt tot geweld om maar in het bezit te komen van die grondstoffen. Niet alleen om die eilanden, maar overal ter wereld wordt gewapende strijd gevoerd om grondstoffen; een olieveld in je bezit krijgen is belangrijker dan mensenlevens en boren naar olie in het Noordpool gebied kan levensbedreigende gevolgen hebben als daar iets mis gaat.

Grondstoffen zouden eerlijk verdeeld moeten worden opdat iedere staat en ieder mens evenveel gebruik kan maken van deze, zo langzamerhand schaarse, grondstoffen. Eigenlijk zouden alle energiebronnen onder beheer moeten staan van de Verenigde Naties, zodat deze organisatie kan toezien op een eerlijke verdeling van alle grondstoffen. Utopie zoals de wereld er vandaag voorstaat en toch zou het moeten kunnen als we allemaal oprecht werkelijk vrede zouden willen. Ik denk dat de vrede eerst bij onszelf tot stand moet komen; als wij vrede hebben met onszelf en vrede hebben met het feit dat de welvaart wel wat minder kan door meer met elkaar te delen, dan zijn we al een heel eind op weg.

De belofte van het Christelijk geloof is dat er een nieuwe aarde zal komen; een aarde waar werkelijk oprechte vrede zal zijn. Een aarde waar geweld niet meer gevonden zal worden en waar iedereen gelijk zal zijn. Oorlog, geweld, verdriet en dood zullen niet meer bestaan, maar liefde en vrede zullen voor eeuwig bestaan omdat God Zelf op aarde zal wonen. Vrede? Waar dan; hier dus!

Die vrede is niet van ons, maar komt van God, die Liefde is en altijd naar ons omziet; Hij geeft ons nu al die vrede in ons hart. Door Hem zijn we in staat om anders met deze wereld om te gaan en te beseffen dat wij alles van deze aarde moeten delen, want wij mogen tijdens ons leven gebruik maken van alle opbrengsten uit diezelfde aarde, maar de aarde is uitsluitend en alleen eigendom van de Schepper van die aarde, God. Hij heeft de aarde aan ons in bruikleen gegeven. Laten we daarom omgaan met die aarde zoals God dat bedoeld heeft; de aarde met haar grondstoffen is voor iedereen omdat God, die ons liefheeft, het zo bedoeld heeft. Dit is niet allen een opdracht, maar een plicht die we uit liefde voor de aarde en voor elkaar moeten volbrengen.

Ik hoop dat die Liefde ons zal vullen opdat we daar vanuit willen delen. De wereld zal er oneindig veel mooier van worden.

Rob Hoogerhuis

Voorzitter Raad van Kerken van Borne, Hertme en Zenderen

Voor informatie: www.raadvankerkenborne.nl en info@raadvankerkenborne.nl