



Samen kerken!

Vertrouwen als basis van je leven

In onze samenleving is vertrouwen vaak een uitgesproken stelling die nog steeds verschillende kanten kan opgaan. In de politiek is vertrouwen veelal een zaak van politici onderling en als het goed fout gaat dan komt er een motie van afkeuring of wantrouwen; het lijkt er soms op dat dit een uitvinding is van de laatste tijd. Vertrouwen hoort de basis te zijn voor alles wat mensen onderling met elkaar afspreken, zowel zakelijk als privé. Ook binnen afspraken onderling tussen instellingen onderling en de gemeenschap (waar uiteindelijk mensen de regels maken) moet ook hier vertrouwen de grondslag zijn van alle overeenkomsten!

In de samenleving is er nu vaak een basis ontstaan van leugen en bedrog en dat geeft een beschamend beeld over onze huidige samenleving. Polarisatie is het gevolg hiervan: Oud tegenover jong, individu tegenover de samenleving, overheid tegenover de gemeenschap, kerk tegenover de seculiere wereld, Islam tegenover het Christendom, Joden tegenover de Palestijnen en ga zo maar door.

Als er geen vertrouwen meer is, dan verandert de samenleving in een maatschappij waar achterdocht, naijver en wantrouwen de nieuwe basis is van ons bestaan. Eens te meer worden we geconfronteerd met mensen en instellingen die het vertrouwen beschamen. Niets is zo pijnlijk en verdrietig als het vertrouwen wat je hebt in mensen, instellingen en overheden, beschaamd wordt.

Toch is er binnen alles wat maar mis is dat vertrouwen van God in de mens! Vertrouwen dat verbinding schept en herstelt. Dat vertrouwen herstellen begint in de eerste plaats namelijk bij ons zelf; al te gemakkelijk laten ook wij ons soms verleiden om, als het ons zo uitkomt, dat vertrouwen te beschamen. Stel dat we daar als Christenen nu zelf eens wat aan gaan doen; zou ons leven dan slechter worden? Wellicht worden we kwetsbaarder, maar ook opener en betrouwbaarder. Medemensen zullen ons waarschijnlijk wat meewarig aanstaren en onnozel vinden of naïef, maar misschien ervaren ze toch iets van de pracht van de ware mens; een pracht die bijna uitgestorven lijkt. Als Christenen hebben wij het grote voorbeeld in Jezus Christus en zien in Hem de Zoon van God. God heeft ons veel beloofd en al Zijn beloften zijn uitgekomen en zullen ook nu nog en in de toekomst uitkomen. Dat is vertrouwen, gebouwd op het ware fundament. Op dat fundament kan de mens in Christus overwinnen; ook geschonden vertrouwen!

Ik hoop dat velen die pracht (her)vinden, want dat beloofd een maatschappij en een wereld waarin wij als mensen weer samen kunnen leven in plaats van tegenover elkaar te staan. Dan zullen geestelijke en fysieke wapens zwijgen en Liefde spreken. We herdenken op 4 mei onze doden uit de vele oorlogen die voortgekomen zijn uit wantrouwen naar elkaar. Zie hoe het beschamen van vertrouwen zeer grote gevolgen kan hebben. Laten we in vertrouwen daarom vrede stichten, vrede die ons beloofd is uit Liefde voor de mens door God in Jezus Christus zodat we in datzelfde vertrouwen dat God in de mensheid heeft elkaar ons vertrouwen schenken.

