

SAMEN KERKEN....

Vertrouw op God, maar zet wel je fiets op slot!

Het is mijn levenspartner nu al vijf keer overkomen: fiets weggezet –op slot- en bij terugkomst blijkt het ding gestolen. Eén keer is haar fiets zelfs uit onze schuur weggehaald. De dief of dieven moesten halsbrekende toeren uithalen om bij het schuur te komen, maar dat had ze niet tegengehouden. Kennelijk was hen die –inderdaad heel leuke- nieuwe fiets opgevallen en zijn ze haar naar huis gevolgd, met het genoemde resultaat. De laatste keer was bij station Delden, berucht omdat er geen toezicht is. Een stel fietsen in een busje laden is daar een koud kunstje.

Ik moet u bekennen dat ik elke keer weer witheet word. Natuurlijk allereerst vanwege het feit dat er alwéér een andere fiets moet worden aangeschaft. Maar het meest nog omdat mijn vertrouwen in de mensen weer eens is beschaamd. Naïef? Ja, dat ben ik misschien wel. Waarom zou je de mensen vertrouwen? En toch is dat wat ik wil: vertrouwen hebben in mensen; niet op voorhand achterdochtig zijn, maar ieder mens open tegemoet treden.

In het bijbelboek Galaten (hoofdstuk 5) staat dat de vrucht van Gods geest is: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als we hier allemaal maar de helft van hadden, zou de wereld al een stuk mooier zijn. Een van de genoemde gaven is geloof. Geloof betekent voor mij niet alleen geloof in God, maar zeker ook geloof en vertrouwen in mensen. En daar zit hem bij mij de kneep. Ik wil blijven vertrouwen in mensen; ik wil vriendelijk zijn en open. Als God zelf in ons mensen gelooft, dan mag ik toch zeker geen wantrouwen koesteren?

Ik heb jarenlang geleefd in de omgeving van iemand die per definitie geen vertrouwen had in mensen. Dat was heel zwaar. Hoe ernstig moet het vertrouwen van een mens zijn geschaad om met zo'n wantrouwende grondhouding in het leven te staan. Natuurlijk, ik ben realist genoeg om te weten dat niet alle mensen te vertrouwen zijn. En alle goede raad over computer- en privacyveiligheid is ook bij mij zeker niet aan dovemansoren gericht. Maar toch... als gelovige wil ik ook ten opzichte van mijn medemensen 'gelovig' in het leven staan. Ik wil vertrouwen schenken en zo ook vertrouwen ontvangen. Wie doet me wat?

Maar....mijn fiets zet ik altijd op slot!

ds. Carla Borgers
Doopsgezinde Gemeenten in Twente

Website: www.raadvankerkenborne.nl

Facebook: raadvankerkenborne

Twitter: RvKborne.