



SAMEN KERKEN

Van harte!

Hoe vaak zeggen we het niet: van harte gefeliciteerd. We schrijven het op verjaardagskaarten, op gelukwensen aan een bruidspaar, aan iemand die geslaagd is voor een examen. Van harte. Vaak is zo'n wens inderdaad van harte gemeend, maar soms is het gewoon een kaartje uit gewoonte of plicht of omdat het sociaal wenselijk is om een kaartje te sturen. Je kunt heel veel dingen van harte doen oftewel met hart en ziel. Je werk bijvoorbeeld kun je van harte doen, maar je kunt ook werken omdat het nu eenmaal moet. Het onderhoud van een tuin is voor de één een hobby die van harte wordt uitgeoefend, terwijl een ander een hekel heeft aan alles waar je vieze handen van krijgt.

Dingen die je van harte doet hebben je hart. Je gelooft erin, je gáát ervoor. Niet zo lang geleden werd ik opmerkzaam gemaakt op een initiatief van een jongeman die probeert wereldwijd minstens twintig miljoen mensen te mobiliseren om een overweldigend vredesconcert te organiseren. Dat concert moet plaatsvinden in Cairo op de VN Dag van de Vrede op 21 september 2014. Zijn naam: Ilco van der Linden. De officiële aftrap van het project was op 21 september 2011. Kaartjes voor het concert zijn echter niet te koop. Je kunt ze verdienen door je met hart in ziel in te zetten voor vrede en verzoening in je buurt of waar dan ook. Want vrede is een werkwoord, aldus Ilco.

Afgelopen vrijdagavond was zelfs een heel Ster-blok gewijd aan dit project. Die keer geen grootgrutters, wasmiddelen of cremes voor een rimpelloze huid, maar een initiatief om vrede in de grote conflictgebieden van de wereld te bevorderen. De directeur van de Sterreclame had er speciaal toestemming voor gegeven. Omdat vrede zo belangrijk is en omdat deze jongeman met zijn team zo met hart en ziel dit project is toegegaan. Hij wil met zijn project de conflictharden als het ware 'omarmen' met muziek en creativiteit en zo de harten van mensen raken. Hij wil mensen inspireren om hun creativiteit in te zetten voor het bouwen aan vrede wereldwijd. Iedereen die met hart en ziel de vrede is toegegaan kan zich aansluiten. En ik hoop van harte dat u en jij dat massaal gaan doen. Want vrede is universeel en niet gebonden aan een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing. Vrede wordt geboren in het hart van mensen. Doe mee, van harte! Aanmelden kan via www.masterpeace.org

Ds. Carla Borgers
Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost

Pinksterviering op de 2^e Pinksterdag, 28 mei, om 10.00 uur in het Openluchttheater in Hertme.
info@raadvankerkenborne.nl Website: www.raadvankerkenborne.nl