

Samen kerken.....



Stilte na de storm

In de herfst kan het soms fel te keer gaan. U kent dat vast wel, 's morgens schijnt de zon en plotseling verschijnen er wolken. Onlangs richtte een wervelwind nog enorme schade aan in Zelhem. Zomaar, uit het niets steekt een wind op die in enkele minuten zes huizen beschadigt en een aantal bomen velt. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen maar, wat kan een mens toch overkomen.

In de Bijbel beschrijft Lucas ook een dergelijk verhaal, in Lucas 8.

Stilte vóór de storm, ja, dat wel, anders waren zij niet uitgevaren. Maar eenmaal van wal gestoken stak er een bedreigende storm op, zo erg, dat ze vreesden voor hun leven. Het waren de discipelen en ze hadden ook Jezus aan boord. Maar ja, die lag te slapen, daar heb je dus wat aan. Nee, ze stelden alles in werking om behouden te blijven. Totdat het echt niet meer ging. Toen wekten ze de Meester!

Gaat het niet vaak in ons leven zo? Doorgaan tot het einde en wanneer je er echt niet meer uitkomt....

Jezus sprak tot de wind en de golven en bestrafte hen. Toen was er een stilte, een stilte waarin Jezus sprak: Waar was uw geloof?

Zijn er vandaag ook geen stormen in ons leven en zien we de rampen niet aan ons voorbij gaan. Ver weg wordt oorlog gevoerd en daar gebeuren dingen die we zelfs niet uit durven te spreken. De moderne media brengt de nood van heel de wereld bij ons thuis. Het levert heel veel vragen op en weinig antwoorden. Vaak zijn de rampen ver weg maar soms ook héél dichtbij.

Er zijn momenten van stilte, vóór de storm en ook na de storm. In die momenten vóór de storm is het zo goed om te genieten van de gelegenheid en de rust om je te realiseren waar je staat. Of je zeker weet dat Jezus bij jou aan boord is. Dan kun je zonder vrees de stormen tegemoet varen en zelfs als je averij oploopt mag je weten, er is een Helper, groot van kracht! Dan kun je ook, als de storm is gaan liggen weer blij vooruitzien en je weg vervolgen.

Ja, de herfst is een prachtige tijd waarin de elementen flink tekeer kunnen gaan en zelfs flinke schade aan kunnen richten. Bomen verliezen hun blad, het groen wordt grijs en de eerste sneeuwvlokken leren ons dat de winter komt. De natuur slaapt, het lijkt of alles doodgaat, maar, wacht maar af tot alles opnieuw uitloopt.

Henk Mol, Baptistengemeente Borne