

Samen kerken....

Ramadan.

Onze islamitische medeburgers vieren deze maand de jaarlijkse Ramadan. Het is één van de 5 'zuilen' van de islam – en ook in de beleving één van de belangrijkste elementen van het geloof, en dat zowel naar buiten als naar binnen : Het afzien van eten en drinken en andere genotsmiddelen gedurende de lichte uren van de dag is nauwelijks te verbergen , heeft ook lijfelijke consequenties. En de nachtelijke maaltijden vormen een concentratiepunt van onderlinge gemeenschap. En het is ook de bedoeling dat de armen – en ook de buitenstaanders er iets positiefs aan ervaren.

En de beleving naar binnen: Inkeer en contemplatie , zelfdiscipline, zijn reinigend en soms rondit genezend – en als zodanig ook aan christenen niet onbekend, al 'doen' zij er wat minder aan.... En daarbij , helder en confronterend: Zo weet jij ook eens hoe honger voelt – in een samenleving die nauwelijks een onderbreking van het gevoel van verzadiging duldt...

Ramadan in juni , dat valt niet mee: De dagen van vasten zijn lang...de langste van het hele jaar. En de nachten zijn kort . En het was warm – en mogelijk wordt het weer warm , daar krijg je dorst van , erge! En dan nog alle extra afleiding van deze dagen : Het E.K. in Frankrijk , de komende Olympische spelen en de Tour....

Wat mij ook weer opviel : Als je je in een en ander een beetje verdiepen wilt , dan moet je nagenoeg een nieuwe taal erbij leren: Arabisch. En dat valt niet mee , zeker niet als je het ook nog zou willen schrijven....! Het schijnt niet of nauwelijks in rond nederlands gezegd te kunnen worden..... Overigens , dat geldt voor vrijwel alle godsdiensten . Ook voor het Christendom....:Zonder een behoorlijke portie kennis van het Latijn ontgaat je een hoop van hun geheimtaal!.En dan nog Aramees.... En Koptisch... En het schijnt dat er gebieden zijn in India waar de heilige boeken , geschreven in een taal die niemand meer kent , toch worden gereciteerd – voor spreker en hoorder vorkomen onbegrijpelijk . Maar heilig !!

Maar het valt mij op dat , als in goed nederlands wordt uitgelegd het hoe en waarom van de Ramadan , dat er dan geen woord Frans bij is , d.w.z. :Het is helder en duidelijk...Er is niets wat ik niet kan begrijpen , niet versta . Dat zeggen meer mensen van de Islam : Het is niet zweverig , maar concreet , ondubbelzinnig... En dat ervaar ik als hoopvol : Er is communicatie mogelijk , onderlinge verstandhouding , begrip . Je moet dat alleen willen.... En daar zit het pijnpunt , denk ik.

Dat raakt aan mijn eindtijdsvisioen : Eens zullen Joden , Christenen en Islamieten hun eigen grondprincipes wáár gaan maken – omdat het klip en klaar duidelijk is dat het anders niet gaat met deze wereld van ons... Zij zullen hun gewelddadige geschiedenis vergeten , naar elkaar luisteren , elkaar verstaan en erkennen en bevestigen . En dat vooral in hun gemeenschappelijke heilige Stad Jeruzalem En dan zal er vrede zijn , vanuit Jeruzalem uitstromend over heel de geteisterde , bijna opgegeven aarde. Vrede . Waarom niet....?

Vooralsnog wens ik mijn islamitische medegelovigen een zalige Ramadan..... En sterkte !

Jan R. Dijkema.