

Samen kerken....

Pasen: feest van opstand(ing).

Deze week is het een drukte van belang, feestdagen staan voor de deur en we willen op ons paasbest zijn.

Ook in de kerken is het een drukte van belang, met allerlei vieringen en diensten op verschillende dagen, prima om eens binnen te lopen ook als u dat niet (meer) gewend bent.

Deze week staat in het teken van het lijden, het sterven van Jesus en de opstanding. En dat zijn grote thema's die ook bijvoorbeeld bij The Passion voorkomen, maar ook bij een uitvoering van de Matteus-Passion. Grote thema's, teveel voor één column.

Daarom spits ik het toe op één element: opstand(ing). De opwekking van Jesus (opstanding dus) is een raadselachtig gebeuren dat ongeloofwaardig over kan komen. Maar, het is ook ongelooflijk mooi. Het is namelijk ook een daad van verzet, een daad van verzet tegen alles wat dooddrukt en vermorzelt. Het is een daad van verzet tegen het lijden, en zeker tegen het onschuldig lijden. Het is dus ook opstand, Jesus komt in opstand tegen de dood, tegen dat wat het menselijk leven gevangen houdt.

Het verzet tegen het lijden, tegen onschuldig lijden, verzet tegen alles dat wat dooddrukt of vermorzelt, het is dan ook een voorbeeld om na te volgen. Verzet tegen onrecht bijvoorbeeld. En onrecht....één voorbeeld is het verspreiden van praatjes over een ander, praatjes die niet waar zijn.

Verzet daar tegen of tegen andere vormen van onrecht (u weet vast zelf ook wel een voorbeeld) maakt dat we op ons paasbest zijn.

Ik wens u gezegende en vooral opstandige paasdagen toe.

ds. Gerco Veening

predikant Protestantse gemeente te Borne