

Samen kerken.....



Beste mensen,

Er is weer een nieuw jaar van start gegaan. De beste wensen voor 2012. Maar wat zal het ons brengen? Wij denken vaak dat het leven maakbaar is, dat wij het onder controle hebben, maar telkens komen wij er weer achter dat het anders gaat dan wij dachten. Oudere mensen zullen die levenservaring meer hebben dan jonge. Naast deze ervaring wordt ons leven ook gevormd door de keuzes die wij maken. Door onze keuzes laten we zien wie we zijn, wat waardevol voor ons is en hoe we vinden dat het hoort. Een mens kan echter alleen kiezen uit wat zich in het leven aanbiedt. In dat samenvallen van wat er aan je geschiedt en waarvoor je kiest ontplooit zich het leven.

Ik weet niet of, in hoe het leven zich aanbiedt, God te ontdekken is. Dat komt omdat ik niet begrijp waarom er zoveel verdrietigs gebeurt. Ik kan God niet ontdekken in het lijden, in pijn en verdriet. Ik geloof wel dat wij kracht, moed en liefde van God ontvangen om moeilijke keuzes te maken. En dat God in ons mensen en in onze keuzes in de wereld aanwezig wil zijn.

Oude mensen zoeken in hun leven, in de keuzes die zij gemaakt hebben de bevestiging of zij hun leven op een juiste wijze geleefd hebben. Religieuze en spirituele mensen zoeken in hun levensgeschiedenis daarnaast de aanwezigheid van de Eeuwige. Jonge mensen mogen hun leven nog vorm geven. Zij hebben nog veel te kiezen en veel te ervaren. Om goede keuzes te maken kunnen zij hun oor eens te luisteren leggen bij ouderen. Oudere mensen mogen naar jongeren kijken om moed te blijven vinden het leven zoveel mogelijk in eigen hand te blijven houden. Om te blijven kiezen voor die zaken die zij waardevol vinden.

Kijken wij in dit verband naar de drie koningen of de wijzen uit het oosten die vermeld worden in het Evangelie naar Mattheüs. Er verscheen een heldere ster in hun leven. Zij kozen ervoor om te onderzoeken wat die ster betekende. Zij vonden een weerloos kind op een plek die zij niet verwacht hadden. Het bracht hun vreugde. Zij gaven dat kind hun geschenken. Er geschiedde aan hen, maar zij maakten ook belangrijke keuzes. Het verhaal klinkt zo gewoontjes, maar eigenlijk is het een verhaal over een onmogelijke gebeurtenis. Jammer vind ik het dat het verhaal niet vertelt hoe zij terugkeken op wat er aan hen geschiedde. Hebben zij hun keuze om op zoek te gaan en hun ontmoeting als zegenol ervaren? Laten wij die vraag ook stellen aan mensen die ons nog antwoord kunnen geven over hun levenstocht.

Bert Maathuis.

Activiteiten van de raad van Kerken:

Oecumenische dienst in de Week van gebed voor de eenheid der kerken, a.s. zondag 15 januari om 10.00 uur in de Theresiakerk. U bent van harte welkom. Bijbels Culinair op vrijdagavond 3 februari. Opgave hiervoor:

info@raadvankerkenborne.nl