



Samen kerken.....

Open je handen.

Heb je iets te vieren? Wil je een feest tot een succes maken?
Dan bereid je je daarop voor. De voorbereidingstijd is van groot belang.

Het is nog maar net voorbij.
Carnaval met alles er op en er aan. Wat heeft men het er weer druk mee gehad .
De voorbereidingstijd begon al op de 11-11-2014.
Dat is dus een voorbereidingstijd van ruim 2 maanden.
Natuurlijk, want het moest een groot feest worden, het liefst zo, dat iedereen helemaal uit zijn/haar dak kon gaan!

.....
Dat is nu voorbij. En nu nog eens twee maanden en dan is het Pasen.
Ook dat feest heeft een voorbereidingstijd.
Maar wat een contrast.
Dan overheerst geen uitbundigheid, maar ingetogenheid.
Geen overtolligheid, maar soberheid.
Geen gehos en gedans in grote vrolijkheid met en om elkaar, maar aandacht voor de kwetsbaren.

Ook de voorbereiding van dit feest roept op tot een samenzijn.
Er zijn allerlei mogelijkheden. Diverse groepen zijn er mee bezig.
Er wordt ook een heuse maaltijd georganiseerd.
En deze heeft de naam "Sobere Solidariteitsmaaltijd".
Het is een maaltijd op water en brood..
Dit samenzijn nodigt en daagt uit tot na denken over "even iets minder" om samen iets op sobere wijze te doen ten behoeve van de medemens, die er geestelijk, psychisch en materieel anders voor staan dan wij.
Dit alles in de sfeer van de 40-dagentijd, die na Carnaval begon.

Dit samenzijn wordt gedragen door het thema: "Open je handen" .
We hopen na dit samenzijn de weg naar Pasen te kunnen gaan met "Open handen" voor de medemens, voor elkaar, voor hen, die ons nodig hebben.
Deze maaltijd heeft plaats **in Stefanshof op vrijdag 27 februari.**
's avonds van 18.00 uu tot 19.00 uur.
Iedereen is welkom: Jong en oud! Man en vrouw! Gelovig of humanist! De lolbroek en de serieuze mens.
Doe je ook mee? Denk er eens over!
Namens de voorbereidingsgroep van de Raad van Kerken
Rie Koetse, Dinie Menheere, Baukje Houkamp, Albert Lennings en Zr. Josephine van Amersfoort (074-266 1324)