

Samen kerken.

Op wie ga ik stemmen?

De Grieks wijsgeer Plato leefde rond 400 voor Christus. Hij heeft een boek geschreven getiteld: "De Republiek". Met het oog op de verkiezingen voor de gemeenteraad, de volgende passage uit "De Republiek".

Het is een verhaal over een grot waar mensen vastgeketend waren op een bank. Achter de bank schijnt de zon. Maar de mensen op de bank kunnen de zon niet zien. Zij zien alleen de schaduw. Plotseling komt er een man binnen. Hij gaat naar de bank en maakt de ketenen los. Nu zal je denken dat de mensen blij zijn, dat zij weer van de zon kunnen genieten. Maar niks hoor. In plaats van de bevrijder te bedanken, vermoorden ze hem. Plato heeft hier een kwaad aangestipt dat ook in onze tijd nog voor komt.

Mensen zijn soms jaloers op anderen die hun talenten in dienst stellen van de gemeenschap.

Ik hoop dat we bij de komende verkiezingen elkaar het licht in de ogen gunnen. Wie deze weken Borne bezoekt wordt door diverse dames en heren begroet in de hoop dat hun foto u overtuigt dat zij uw stem waard zijn. Bij deze kandidaten-presentatie mis ik echter het volgende: een plaats waar de dames en heren niet alleen ons maar vooral elkaar aankijken. Want ze zullen het de komende jaren toch samen moeten doen.

Ben Dashorst.

Raad van Kerken.