

## SAMEN KERKEN

Na de Vredesweek...

De laatste zondag in september was ook de laatste zondag van de Vredesweek. Eigenlijk is het heel bijzonder dat de Vredesweek wordt gevierd. We vieren de vrede, ondanks de vele oorlogen en conflicten die veel landen en volken teisteren.

Ik heb een vreemde ontdekking gedaan: terwijl de oorlogen, conflicten en andere geweldsuitbarstingen in de wereld toenemen, zie ik dat het aantal mensen dat een vredesdienst bezoekt of anderszins betrokken is bij activiteiten in de Vredesweek afneemt. In Borne resulteerde dat erin dat de enige oecumenische activiteit –de Vredesvesper- dit jaar werd afgeblazen wegens de geringe belangstelling in de afgelopen jaren.

'Kom in actie voor vrede' of 'Act for Peace' was het thema dit jaar. Ik heb mensen horen zeggen dat ze het gevoel hebben dat geen enkele actie helpt tegen wat er in de wereld aan kwaad gebeurt.

Er heerst onder veel mensen een gevoel van moedeloosheid: als regeringsleiders al niets kunnen, als diplomatie niets oplevert, wat kunnen wij kleine mensen dan nog doen voor vrede?

Wat helpt het om naar een vredesdienst te gaan? Wat doet het ertoe of ik me druk maak over de burgeroorlog in Syrië? Wat haalt het uit als ik huil om al die vermoorde kinderen?

Wie zal er wakker van liggen als ik me solidair verklaar met vrouwen en meisjes die stelselmatig worden verkracht? Het is volkomen begrijpelijk als u zo denkt en u daarom alle activiteiten in de Vredesweek links laat liggen.

En toch... Ik wil u een paar redenen geven om volgend jaar tóch weer naar een van de vredesbijeenkomsten te gaan en/of deel te nemen aan andere vredesactiviteiten.

Vrede gaat namelijk niet alleen over de grote conflicten ver weg waar u en ik niets aan kunnen veranderen.

Vrede gaat ook over conflicten in onze buurten en straten. En daar kunnen u en ik wel degelijk iets aan doen. Vrede gaat ook over hoe we met het milieu omgaan. Ook daaraan kunnen we zelf een bijdrage leveren. Vrede gaat ook over toegang van mensen tot schoon en betaalbaar drinkwater. Vrede gaat ook over de vraag of kleine boeren uit arme landen hun producten kunnen afzetten op de wereldmarkt. Ook daaraan kunnen we een bijdrage leveren door bewuster te kopen. Vrede heeft dus alles te maken met rechtvaardigheid en gerechtigheid. Zonder rechtvaardigheid kan er geen vrede zijn. Die vrede heeft onze stem en onze actie nodig. Elke dag weer.

Eind oktober begint in Busan, Zuid Korea, de 10<sup>e</sup> Assemblee van de Wereldraad van Kerken. Het thema van deze assemblee is 'Just Peace' oftewel 'rechtvaardige vrede'. Ook jongeren worden betrokken bij deze grote internationale vergadering van kerken. Ik weet heus wel dat met deze assemblee de wereldvrede niet zal uitbreken. Maar elke stap die wordt gezet in de richting van rechtvaardigheid en vrede is belangrijk. Ook de stap die u zet.

En bezoek eens de website van de Wereldraad van Kerken (World Council of Churches: <http://www.oikoumene.org/en>).

ds. Carla Borgers  
Doopsgezinde Gemeenten in Twente

Activiteiten van de Raad van Kerken: Samen met de Amnesty groep Borne en de Stichting Noodopvang Asielzoekers nodigen wij u uit voor een actie- en filmavond over Vreemdelingendetentie op dinsdag 15 oktober in Kulturhus Borne. Aanvang 20.00 uur  
Toegang: gratis

Website: [www.raadvankerkenborne.nl](http://www.raadvankerkenborne.nl)

Facebook: raadvankerkenborne

Twitter: RvKborne