

## Samen kerken....



### Mag het een ons(je) meer zijn?

#### I

'Mag het een onsje meer zijn?' vroeg de slager of de groenteboer van mijn kindertijd. Mijn moeder runde een huishouding van acht personen, op onze boerderij werd veel fysieke arbeid verzet, dus een onsje meer was nooit zo'n probleem. Voor sommigen is 'een onsje meer' wel een probleem, voor mensen die nauwelijks of niet rond kunnen komen. Misschien moet het noodgedwongen wel een onsje minder zijn, of meer dan een onsje: soms kan er geen vlees of verse groente bij de maaltijd zijn, iets waar we in de decembermaand ook wel even bij stil mogen staan.

#### II

Een onsje meer... Veel mensen eten in de decembermaand meer dan anders, zodat er daarna goede voornemens klinken als 'minder eten' en 'meer bewegen'. Daar wordt ook handig op in gespeeld door instanties die mensen helpen met afvallen. Kort na een jaarwisseling was er in het centrum van Borne een originele actie van een sportschool, door fietsen te voorzien van een rood zadeldekje met reclame.

#### III

Om mij heen hoor, zie, lees ik de verzuchting dat het 'wij'-gevoel steeds meer afneemt. Hoe gaat het met het 'wij'-gevoel in positieve zin, om samen ergens de schouders onder te zetten, om samen ergens voor te gaan en daar ook samen de verantwoordelijkheid voor te dragen? Én om daar ook nog enig plezier aan te beleven? Je zou kunnen zeggen: er is toenemend gebrek aan 'ons', op allerlei fronten. In de samenleving, in de buurt, in families en verenigingen, maar ook binnen en tussen kerken.

#### IV

Op 9 november was de derde editie van 'vrijwilliger-ontmoet-vrijwilliger', een initiatief vanuit de Melbuul'ndagen om de jaarlijkse oogstdankgave in te zetten voor een avond waarop een 45-tal vrijwilligers uit Hertme, Zenderen en Borne verrast wordt met een leuke avond in Dorset. Die avond zei ik dat een van mijn passies is om mensen met elkaar te verbinden. Het woord religie kan betekenen 'het zoeken naar betekenisvolle verbindingen'. En daar geloof ik in. Zeker in een tijd waarin verbindingen lossen worden, verbanden uit elkaar dreigen te vallen. Mijn antwoord op de vraag 'mag het een onsje meer zijn' is dan ook: Ja, graag! Als het betekent dat er meer 'ons' ontstaat.

#### V

We zitten in de Adventstijd. Dat is de periode van voorbereiding op Kerst. Voorbereiding met een andere dimensie dan de vraag van welk stukje vlees we een onsje meer willen of van welke lekkernijen we een onsje of meer groeien. Bij Advent hoort de belofte dat er Iemand komen zal die de naam Immanuel draagt. Dat betekent 'God met ons'.

ds Johan Meijer

### **Komende activiteiten van de Raad van Kerken:**

**Adventsviering in Hertme op 2 december 19.00 uur.**

**In samenwerking met Amnesty Int. Borne, bijeenkomst op De dag van de Rechten van de Mens. Kulturhus, 10 December om 20.15 uur.**

**Kerstsamenzang in de St. Stephanuskerk op 16 december 19.00 uur.**

Website: [www.raadvankerkenborne.nl](http://www.raadvankerkenborne.nl) E-mail: [info@raadvankerkenborne.nl](mailto:info@raadvankerkenborne.nl)