

Samen kerken!



LIJDENSTIJD, PASEN EN BEZINNING

We zitten midden in de lijdenstijd en op de radio hoor je bij grote regelmaat gedeeltes uit de Mattheus Passion van Bach. Prachtige muziek die je emotioneel pakt. Haast tastbaar is de emotie met de pijn en het verdriet van Jezus Christus. Buiten de kerken en de uitvoeringen van de diverse passionen merk je verder in het dagelijkse leven niet veel van deze lijdenstijd. Jammer, want juist deze tijd biedt ons de kans om eens naar jezelf te kijken; jezelf eens in de spiegel te zien. Een stuk zelf reflexie past in deze tijd. Het drukke jachtige leven met al zijn uitdagingen en economische voor- en tegenspoed slokt ons vaak helemaal op. Op die manier worden we geleefd en komen niet toe aan onze innerlijke rust. Toch zouden we, tegen de stroom in, die rust moeten opzoeken, omdat we er waarschijnlijk een rijker mens van worden. Het geeft ons de kans om dichterbij God te komen. Ik zou willen dat iedereen die kans zou pakken en als u dan ook nog de tijd zou nemen om niet alleen te luisteren naar de passiemuziek, maar ook de tekst erbij zou lezen, dan leest u het verhaal van het lijden van Jezus Christus. Een lijdensweg die juist is ondergaan om ons mensen perspectief en echte toekomst te bieden. Sta daar eens bij stil, want dat zijn juist de twee woorden, perspectief en toekomst, die iedereen in dit jachtige leven nastreeft. Het verschil zit hem echter wel in de invulling van die toekomst en het perspectief daarvan. We hebben de keus om op eigen kracht alsmear vooruit te gaan, maar er is ook een andere weg die echt vooruit gaat en waar we mogen steunen en vertrouwen op God. Dat leven biedt ons meer dan alleen materialisme en aardse rijkdom. Het geeft ons een innerlijke Goddelijke rijkdom, die niet tijdelijk is, maar eeuwig.

Na de lijdenstijd hebben we Pasen; een nog grotere gebeurtenis dan de lijdenstijd. Ook hierover zijn prachtige passionen met natuurlijk de bijbehorende tekst. Deze zijn even mooi om te lezen en bijzonder hoopvol want het gaat hier om leven. Nee geen leven wat onherroepelijk zal eindigen in de dood, maar een leven dat door de dood heen ons samen zal brengen met God en waar de dood geen zeggenschap meer zal hebben. Pasen gaat namelijk over de opstanding uit de doden. Ieder mens wil leven en de kracht om te leven is in sommige gevallen bijzonder groot, maar geen mens is nog in staat gebleken om zelf de dood te overwinnen. En toch wordt ons die kans geboden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Natuurlijk is iedereen vrij om te geloven wat hij of zij wil, maar ik wil u aansporen om ook eens het verhaal te lezen van de Lijdenstijd en de opstanding van de Zoon van God, Jezus Christus. Ik wens u allen de zegen van God die ons mensen zo lief heeft dat Hij Zijn Zoon geofferd heeft maar ook heeft doen opstaan uit de dood. De dood is overwonnen en wij worden door God uitgenodigd om Hem te volgen opdat ook wij geen angst meer zullen hebben voor de dood, omdat ons een eeuwig leven wacht.

Rob Hoogerhuis
Voorzitter Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

Komende activiteiten van de Raad van Kerken:
16 April om 19.00 uur, Passievesper in de kloosterkapel van de Karmelitessen te Zenderen.

