



Samen kerken!

Liefde voor je naaste!

Afgelopen vrijdag mocht ik bij een avond zijn in het Dorset Mansion House waarbij vrijwilligers getraakteerd werden op allerlei lekkere gerechten, bereid door de voortreffelijke chefkok Willem Dankert, omdat zij onbaatzuchtig, d.w.z. zonder eigen of geldelijk gewin, zich buitengewoon verdienstelijk maken voor de samenleving. Ik was uitgenodigd om daar het openingswoord te doen en ik voelde mij zeer vereerd dat ik deze onmisbare geweldige vrijwilligers mocht toespreken.. We hebben o.a. stil gestaan bij wat een vrijwilliger is en wat deze betekent voor de samenleving. Tevens hebben we stil gestaan bij het overlijden van Peter Koehorst en wat deze aimabele man betekent heeft voor de Bornse samenleving. Hij was de stimulator is heel veel zaken die onze maatschappij in Borne een stuk aangenamer heeft gemaakt. Een bijzondere man, vervuld van liefde voor zijn behoeftige medemens; een groot vrijwilliger.

Op deze, van nature prachtige aardbol, sta je met alle mensen midden in de wereld om er samen te leven. Een ieder vult dat leven op zijn of haar manier in en het gaat ons niet aan hoe die invulling eruit ziet; populair gezegd "Leven en laten leven".

Dat is natuurlijk mooi gezegd, maar de praktijk werkt helaas vaak anders uit. We zien veel pijn, verdriet, eenzaamheid, angst en onrecht om ons heen; veelal ten gevolge van eigen eerzucht, macht en egoïsme. Dit lijdt niet zelden tot geweld, zowel in kleine vorm als in grote vorm, maar de pijn is er niet minder om. Het valt niet mee om daar een passend antwoord op te vinden en toch..... De vele vrijwilligers laten zien dat liefde voor je medemens en liefde voor je vereniging, stichting en noem alle goede organisaties maar op, het leven van velen een stuk aangenamer maakt. Ook de kerken moeten die passie en liefde uitstralen en in de praktijk brengen, zodat mensen kunnen zien dat de kerk bewogen is met alle mensen; behoeftig, verdrietig, hulpeloos of gehandicapt, of in welke vorm dan ook misdeeld.

Als Christen hebben wij een groot voorbeeld in Jezus Christus, die ons geleerd heeft hoe je hiermee om moet gaan. Hij leert ons dat we ons om ieder mens moeten bekommeren, ongeacht kleur, ras, geloof of afkomst, door elkaar onbaatzuchtig lief te hebben, in vrede te leven met elkaar, geen geweld te gebruiken en respect voor iedereen te hebben. Als mens zijn we geneigd om geweld met geweld te beantwoorden, omdat dat het gevoel geeft, dat je tenminste voor jezelf opkomt en laat zien dat geweld niet ongestraft kan blijven; maar doen we dan niet precies hetzelfde en kom je dan niet terecht in een vicieuze cirkel van alsmaar meer geweld en eigen rechter spelen? De Christelijke leer is een leer van geweldloosheid, wat niet inhoudt dat je je ogen maar dichtdoet en alles maar laat gebeuren. Nee, door een eigen geweldloze houding, voortkomend uit de navolging van Jezus Christus, laat je zien dat het anders kan en moet; je laat zien dat je midden in de wereld staat en dat je je bekommert om je medemens en dat je onrecht aan de kaak stelt door recht te doen aan je medemens. In deze hebben we als Christen een voorbeeldfunctie! Veel mensen zien het Christendom als een zweverige of juist als een zeer strenge wettelijke leer van mensen die zich onttrekken aan de dagelijkse werkelijkheid. Kijk eens naar het leven van Christus en je zult ontdekken dat de ware leer van Hem je juist midden in de maatschappij zet om vele lieve en hulpeloze medemensen te helpen, daar waar hulp in iedere vorm nodig is. Gebruik dat "wapen" van Christus in je leven en ontdek dat je geestelijk rijk wordt door onbaatzuchtige liefde te geven. Je leven ziet er vanaf dat moment heel anders en veel gelukkiger uit.

Rob Hoogerhuis, voorzitter Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

Komende activiteiten van de Raad van Kerken:

Zondag 30 november om 19.00 uur Adventsviering in de Stefanuskerk te Hertme.

Website: www.raadvankerkenborne.nl

Facebook: raadvankerkenborne