

## Samen kerken.....

### Leven van een belofte

Ik zie de laatste tijd op TV een grappige reclamespot. Een bouwvakker loopt over zijn werkterrein met enorme binnenpretjes; hij maakt er zelfs danspasjes bij. Het plezier spat ervan af! Wat maakt hem toch zo blij en enthousiast? Kennelijk heeft hij een lot gekocht en verheugt hij zich op de trekking deze week. De man ziet mogelijkheden, terwijl ik denk: zo groot is de kans dat je iets wint toch helemaal niet?

Waarom kom ik dan toch op het idee om met dit beeld mijn column te beginnen? Ik denk omdat het indruk op mij maakt: hoe blij je kunt zijn als je ergens op hoopt, dat je iets moois te wachten staat. En dat doet me dan weer denken aan de tijd waarin we nu in het kerkelijk jaar leven, de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren. Dagen waarin we leven met een belofte. Jezus heeft gezegd: "Ik ga naar mijn Vader, maar zal jullie niet verweesd achterlaten. Ik zal jullie een Helper sturen, de kracht van de Heilige Geest."

Leven van een belofte, als je durft te vertrouwen op de waarheid van deze woorden. Dat we nooit alleen worden gelaten. Dat we worden gedragen, "als op adelaarsvleugels", telkens weer opgevangen worden als we vallen. Door die "Geest van wijsheid, Geest van raad, aller dingen zuiv're maat" zoals in een bekend Pinksterlied klinkt. Wat hebben we dat hard nodig, in een wereld waarin zelfs jongeren al kunnen kampen met een burn-out. Het vinden van die zuiv're maat, een heilzaam evenwicht is een geschenk van wijsheid en goede raad. Ook in andere situaties waarin het vuurtje in ons gedoofd lijkt, zonder eigen kracht, zonder hoop, maakt het een groot verschil als je dan toch die stem kunt verstaan die tegen je zegt "Ik zal er voor je zijn. Ik laat je liet los. Ik zal je helpen." Dat je kunt leven van die belofte en je ziel kan uitzien, vol hoop. Dat geeft levenskracht! Daarom bidden we in deze dagen: "Venit Creator, kom Schepper God". Fijne Pinksterdagen gewenst!

Susan van Os-Yedema, emeritus pastoraal werker