

SAMEN KERKEN

Korte lontjes

Bumperkleven, rechts inhalen, een middelvinger opsteken, de hond precies voor een tuinhok laten poepen en een vriendelijk verzoek tot opruimen beantwoorden met een dreigement, met je winkelkar de wachtende vóór je tot opschieten dwingen, om bijna niets amok maken op de school van je kind. Het is gedrag waar we bijna allemaal wel eens mee te maken hebben. Nederland 'verhuftert', zo wordt gezegd en veel Nederlanders hebben een kort lontje. Het is natuurlijk prachtig dat Nederlanders zich in de afgelopen decennia een 'assertieve' levensstijl hebben eigen gemaakt. We laten ons de kaas niet meer van het brood eten en weten ons zegje te zeggen. Onze ego's zijn geweldig gegroeid, maar tegelijk zeer kwetsbaar geworden. We voelen ons o zo snel op de teentjes getrapt. En dat is precies wat zorgt voor die korte lontjes. Ze zijn de keerzijde van het gegroeide zelfvertrouwen, van het wijdverspreide egocentrisme. Opvallend is dat de korte lontjes niet alleen te vinden zijn bij wat men noemt 'de asocialen'. Ook het gemoed van de 'brave burger' staat bij het minste of geringste in vuur en vlam.

Omstanders hinderen hulpverleners, bedreigen ze zelfs. Tramconducteurs, buschauffeurs, artsen, advocaten, medewerkers van sociale diensten, winkelpersoneel, allen moeten zich trainen in weerbaarheid en weten als ze naar hun werk gaan niet of ze de dag zonder kleerscheuren zullen doorkomen.

Als we zo doorgaan worden we het meest asociale land in de wereld. Qua rijstijl zijn we de Fransen en de Belgen al ruimschoots voorbij gestreefd. Wat volgt?

Assertiviteit is natuurlijk prachtig, maar zonder iets van een moreel besef ontaardt het en wordt het een ramp.

Wat zou het fijn zijn als we een ánder kort lontje ontwikkelen. Ik bedoel daarmee het lontje waarmee we ons enthousiasme aansteken. Het lontje waarmee we onszelf en anderen aansteken tot goedheid, hulpvaardigheid, blijdschap, vriendelijkheid, geduld, oprechtheid, warmte, vredelievendheid.

Dát lontje mag wat mij betreft heel kort zijn; die vlammetjes mogen direct ontbranden en zich als lopende vuurtjes verspreiden onder de mensen.

Want dat zijn de vlammetjes van de Geest, Gods geest die mensen bij elkaar brengt en zorgt voor saamhorigheid, betrokkenheid en een goede onderlinge verstandhouding.

De maand september is de maand waarin de Vredesweek valt. Dat is de week waarin mensen binnen kerken en geloofsgemeenschappen, maar ook daarbuiten zich bezinnen op gerechtigheid en vrede in deze wereld.

Wat zou het prachtig zijn als die Vredesweek het startsein wordt voor een Nederland vol 'korte lontjes' die steeds meer mensen aansteken met het vuur van menslievendheid en hulpvaardigheid. Misschien valt Nederland dan in de prijzen als het meest sociale en liefdevolle land in de wereld.

ds. Carla Borgers
Doopsgezinde gemeenten in Twente.

Voor informatie: www.raadvankerkenborne.nl en info@raadvankerkenborne.nl

Activiteiten van de Raad van Kerken:

Aan het begin van de Vredesweek organiseert de Raad van kerken een **Vredesvesper** op **zondag 16 september om 19.00 uur** in de Doopsgezinde Kerk aan de Ennekerdijk te Borne. Na afloop wandelen we naar de Vredesboom achter de Oude Kerk.