

Samen kerken.....



Keuzes maken?

Toen ik aankeek tegen een leeg beeldscherm, omdat ik een nieuw document had geopend in mijn laptop, dacht ik waarover zal ik iets schrijven? Over het St Maartensfeest van 11 november misschien? Het feest ter ere van St Martinus van Tours, dat gevierd wordt met een lampionoptocht? Over de man die bij de stadspoort van Amiens in Noord Frankrijk, de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf. Hij kon slechts de helft van zijn mantel weggeven, omdat de andere helft eigendom van Rome was. Of over de elfde van de elfde, waarop het startschot wordt gegeven voor het carnavalsseizoen? Of over Halloween dat al op 1 november gevierd wordt en waarvan ik in Borne affiches zag hangen? Het feest dat is afgeleid van All Hallows Eve (Allerheiligen). Het feest dat teruggaat op een vrije dag die ligt tussen enerzijds het binnenhalen van de oogst en anderzijds het klaarleggen van het zaaigoed voor het volgende jaar. Deze avond waarop men gelooft dat de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terugkomen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar. De geesten die uit dode mensen oprijzen, worden aangetrokken door voedsel voor hen neer te leggen voor de deuren. Om echter de boze geesten af te weren dragen de mensen maskers. Of gaat het dan ook al over Allerzielen van 2 november, wanneer we kaarsjes hebben aangestoken rondom het verhaal van rouw, van een wond, die "nooit meer" heelt. Een gedachtenis die is geboren uit herinneringen en verwachtingen en verteld wil worden, steeds weer. Het gaat dan over troosten, dat luisteren is naar dit verhaal, iedere keer aandachtig en geduldig, totdat het wachten uit de verwachtingen is weggeëbd en de herinneringen schone geschenken zijn geworden. Dan is de wond die "nooit meer" heelt, geheeld. Of zal ik schrijven over Simon en Judas, twee apostelen die hun patroonsfeest vierden op 28 oktober? Simon die uit Kana kwam en de bijnaam de 'ijveraar' droeg. En Judas ook wel Judas Thaddeüs geheten, de apostel die bij het Laatste Avondmaal aan Jezus vroeg waarom Hij zich alleen aan discipelen en niet aan de hele wereld zou openbaren (Joh. 14,22). Hij is trouwens de patroonheilige die tegenwoordig nog wordt aangeropen bij hopeloze zaken. In geval van zware nood en twijfel bijvoorbeeld. Hmm, wonderlijk hij leefde, trok rond en preekte in Syrië waar nu de strijdende partijen beloofd hebben ter gelegenheid van het Offerfeest, om de wapens vier dagen te laten rusten? Is dat gelukt? Of toch over Hervormingsdag op 31 oktober dat ons herinnert aan de 95 stellingen die Luther aan de deur van de kapel in Wittenberg spijkerde in 1517 en leidde tot een breuk in de kerk? Of nog een keer over de Herfst die volop zijn rijkdom en kleuren nog even laat zien? De herfst die ons herinnert aan de noodzakelijke rust om opnieuw tot leven te komen? Waar zal ik iets over schrijven? Wat veel feesten en hoeveel bijzonderheden die ook zomaar aan je voorbij kunnen gaan? Waar je niets van merkt wanneer je daar geen oog of oor voor hebt. Want leven we nu in week 44 of in de 30^{ste} week door het jaar? U mag zelf kiezen. Beiden kloppen, maar geven wel aan waarvoor je gekozen hebt. Op 11 oktober jl. startte het jaar van geloof, precies 50 jaar na de opening van het tweede Oecumenisch Vaticaans Concilie op mijn verjaardag. Een jaar waarin op verschillende wijzen geloven onder de aandacht zal worden gebracht. Een jaar dat ons aanmoedigt om niet cynisch of vermoeid te reageren op alles dat met geloven te maken heeft. Maar ons aanmoedigt en uitnodigt om weer bezielde te raken in woord en daad.

Een jaar waarin we de waarde van ons geloof mogen (her)ontdekken. Dat geloof is geen behangetje met een houdbaarheidsdatum. Dat geloof biedt God zelf aan, door alle generaties heen, door alle

eeuwen heen. Telkens weer, ook vandaag, voor iedereen.

We leven in een jaar dat gestart is met een verwijzing naar de weg naar binnen. Die weg die het hart van ons mensen raakt. Onderstaand gebed is speciaal uitgegeven voor dat jaar van geloof en in meer dan tienduizenden al verspreid op gebedskaarten en moet nog bijgedrukt worden. Zo groot is de belangstelling ervoor. Voor u staat het hieronder zomaar in uw Bornse courant afgedrukt om eventueel uit te knippen en te herhalen het hele komende jaar.

Het leven kunnen we vieren. Het leven mogen we vieren. Het leven verdient het om gevierd te worden. Welk feest u ook viert, waarvoor u ook kiest, vul uw lege bladzijden met de vraag om geloof door de macht van de Liefde die ons bindt, en alles komt in een ander Licht te staan. Dat is de raad van de kerken, gegeven aan u, in dit column.

Gebed om geloof

Almachtige en Barmhartige God

Uw Zoon Jezus is mens geworden en heeft ons leven gedeeld

U mogen wij vertrouwen zonder U te zien

Geef ons meer geloof in uw aanwezigheid

Almachtige en barmhartige God

Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd te bidden

U mogen wij onze Vader noemen en alles aan U vragen

Geef ons meer geloof in de kracht van het gebed

Almachtige en barmhartige God

Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd lief te hebben

U en onze naasten mogen wij liefhebben als onszelf

Geef ons meer geloof in uw Liefde

Almachtige en barmhartige God

Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd te dienen

U mogen wij dienen in onze naaste die gemaakt is naar uw beeld

Geef ons meer geloof in de weg van dienstbaarheid

Almachtige en barmhartige God

Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd te vergeven

Vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven

Geef ons meer geloof in vergeving en verzoening

Almachtige en barmhartige God

Uw Zoon Jezus is gestorven en verrezen

U mogen wij danken want uw Liefde is sterker dan de dood

Geef ons meer geloof in uw eeuwig leven

Almachtige en barmhartige God

Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd open te staan voor de Heilige Geest

U mogen wij vragen om de bezieling van uw Geest

Geef ons meer geloof in de werking van uw Geest

Almachtige en barmhartige God

Uw Zoon Jezus heeft uw Kerk gebouwd op het geloof van de apostelen

U mogen wij eren in liturgie, catechese en diaconie
Geef ons meer geloof in uw Kerk als uw instrument op aarde

Almachtige en barmhartige God
Uw Zoon Jezus heeft ons beloofd dat Hij zal wederkomen
Aan U mogen wij vasthouden door trouw te blijven in geloof
Geef ons meer geloof in uw toekomst en voltooiing

Carla Roetgerink, pastoraal werkster RK parochie Jacobus en Johannes Borne/Hertme

Voor informatie: www.raadvankerkenborne.nl en info@raadvankerkenborne.nl