

Samen kerken



Kerk en Arbeid: 40 jaar Bureau DISK

Het jubileum betreft met name het landelijk Bureau van de “Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken”.

Het basiswerk, dat uitgevoerd wordt door bedrijfsaalmoezeniers, later arbeidspastores geheten, bestond al vanaf kort na de 2^{de} wereldoorlog in Limburg (Jezuïeten) en Amsterdam (Karmelieten). En later in de jaren vijftig in het hele land (katholiek en protestants) is het arbeidspastoraat opgezet als een eigentijdse vorm van zielzorg in de bedrijven, ‘van laag tot hoog’, ook wel genoemd: ‘humanisering van de arbeid’.

Religieuze instituten en bisdommen namen het initiatief.

In 1970 is de katholieke Stichting Bedrijfsapostolaat Nederland opgericht. Het protestantse arbeidspastoraat is ontstaan in de jaren vijftig vanuit de Stichting Evangelie en Industrie.

In de loop van 1972 (5 juni) ontstond een samenwerkingsverband in de oecumenische Stichting DISK, vandaar het jubileum.

Het landelijk bureau volgde de werksporen van het plaatselijk werk, dat o.a. bestond uit bedrijfsbezoek (ook de werkvloer), veel groepswork, huisbezoek, presentie bij jubilea, maar ook bij allerlei zorgwekkende toestanden, die zich binnen en buiten het bedrijfsleven kunnen voordoen: werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, armoede, zeg maar mensen die in verdrukking kwamen. Ook stakingen en bedrijfsbezettingen stonden regelmatig op onze agenda's.

Hoofdpijnen van het bureau DISK waren:

- ondersteuning van het plaatselijk werk, lokaal en nationaal...;
- het doorvertalen van de opgedane ervaringen naar de kerken;
- het deelnemen aan de maatschappelijke discussie over arbeid: daarmee werd het werk ook maatschappelijk pastoraat en duidelijk maatschappijkritisch. Er waren ook Europese contactgroepen;
- communicatie in de vorm van uitwisseling, studie- en handboeken, verslagen, werkmateriaal, artikelen in allerlei media, medewerking; op radio en TV.

Vanaf 1984 maakte het bureau werkmateriaal voor de kerken, te gebruiken bij de bid- en dankdagen voor gewas en oogst. Ook is toen de Zondag van de Arbeid ingevoerd op verzoek van een groot aantal gelovige arbeiders rond Zevenbergen, die reeds een eigen Zevenbergse

Conferentie hadden opgezet. Door Bureau DISK wordt nog steeds nieuw materiaal jaarlijks aangeboden.

Andere initiatieven werden van onderen ontwikkeld, zoals "Vrouw en Arbeid", werkgroep "De arme kant van Nederland/EVA", de "Landelijke WAO-groep" e.a.

Het DISK-bureau (met drie functionarissen en inzet van projectmedewerkers) heeft stevig stand gehouden o.a. met steun van de kerken. Het biedt vier maal per jaar een uitgebreid magazine met allerlei thema's en ervaringen rond arbeid, economie, diaconie, ethiek, duurzaamheid enz. Dit centrale tijdschrift van DISK heet: Onderste Boven.

Er zijn - door bezuinigingen - veel formatieplaatsen opgeheven. Veelal is het thema arbeid meegenomen in werkgroepen voor "Kerk en Samenleving" en Diaconie.

Los van DISK is er natuurlijk ook veel publiciteit over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de verkiezingen en de crisis daar omheen met zijn gevolgen voor veel mensen, dag in dag uit op radio en TV.

Het is nu maar de vraag of de kerken vanuit hun evangelische opdracht voldoende attent blijven op de mensen-in-verdrukking, ook in de sfeer van arbeid en werkloosheid.

Het nieuwe adres van DISK is: Luybenstraat 47 5211 BR Den Bosch.

Joop Zwart, karmeliet (ex-bedrijfspastor)

Informatie:

info@raadvankerkenborne.nl

www.raadvankerkenborne.nl