



Samen kerken

Je suis.....

Deze uitspraak heeft ons de laatste weken de saamhorigheid gegeven om ons te verenigen en uit te spreken tegen het kwaad dat om ons heen woedt. In feite laten we samen op deze manier het protest horen dat bij zo velen leeft. Een protest tegen de liefdeloosheid en het groeiende besef, dat er sterke en wrede stromingen zijn ontstaan in de wereld die andere stromingen verbieden hun visie te uiten. Dit fenomeen van haat en geweld gebeurt onder het mom dat er maar een visie en overtuiging is die door allen geloofd moet worden. Door de eeuwen heen hebben dit soort geloofsvisies heel veel leed en verdriet gebracht; het heeft velen de mond gesnoerd en het heeft complete volksstammen bijna uitgeroeid.

Je suis....., ik ben en dus ik besta. Niemand heeft het recht om anderen in hun bestaan te dwingen om zijn of haar overtuiging aan te nemen, of we nu Christen, Mohammedaan, Boeddhist, Humanist zijn of welk geloof we ook aanhangen. Het respect dat we voor iedere geloofsovertuiging dienen te hebben sluit iedere vorm van geweld uit, omdat respect gestoeld is op de liefde voor elkaar. De liefde doet niemand kwaad en geeft juist meer inzicht en begrip voor die geloofsovertuiging die niet de jouwe is. Rijker kunnen we er van worden als wij niet onze hakken in het zand zetten en onvermurwbaar ons eigen standpunt blijven propaganderen. In gesprek gaan met elkaar en gezamenlijk proberen te beleven en begrip te krijgen wat die ander beweegt in zijn of haar overtuiging; maar wel een gesprek dat in alle vrede, liefde en gelijkheid gevoerd moet worden. Als we protest aantekenen, dan wel in alle vrijheid van denken, omdat die vrijheid het recht van iedereen is die kan zeggen: "Je suis.....ik ben en dus besta ik". Ik bid tot de God van Vrede en Liefde dat we samen deze aarde mogen bewonen als mensen die begrip, respect en bovenal liefde voor elkaar hebben. Ik wens u en mij toe dat we die kracht krijgen en in de praktijk zullen brengen.

Rob Hoogerhuis

Voorzitter Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen.

Solidariteitsmaaltijd.

In de vastentijd wordt er weer een Solidariteitsmaaltijd gehouden in de Stefanshof, op vrijdag 27 maart om 18.00 uur. Het thema is: 'Open je armen'.

U ben van harte uitgenodigd.

