



Samen kerken.....

Homotherapie.

Ineens dook dit woord op in het nieuws, voor mij een nieuw woord. Er stond zelfs een bijvoeglijk naamwoord bij in Trouw: christelijke. Christelijke homotherapie die zelfs wordt vergoed door zorgverzekeraars. Even later allerlei reacties, tot die van minister Schippers van volksgezondheid aan toe. De vergoeding is volgens haar bizar, want homoseksualiteit is geen ziekte.

Het gaat om Different, een onderdeel van de orthodox-christelijke organisatie Tot Heil des Volks. Zij bieden onder andere therapie aan voor homoseksuelen die moeite hebben met hun homoseksuele gevoelens (zo noemen zij het zelf op hun web-site). Laat ik direct duidelijk zijn: persoonlijk zie ik homoseksualiteit niet als een ziekte, waar een mens van zou moeten genezen. Ik zie het ook niet als een afwijking die gevaarlijk is of zo of als een tekort. Ik zie homoseksualiteit als een natuurlijke variatie, te vergelijken met linkshandigheid en rechtshandigheid (Het een niet meer waard dan het ander, wel zijn er wat gevolgen op het praktische vlak. Als je bij volleybal een set-up wil geven aan een medespeler is het handig om te weten dat hij of zij linkshandig is). Ik zie homoseksualiteit dus als een natuurlijke variatie, maar zo heb ik er niet altijd naar gekeken. Als puber van pakweg 13 jaar keek ik er heel anders tegen aan, vond ik het razend moeilijk om er iets van te begrijpen en het te accepteren. Ik was er ook totaal niet mee opgegroeid. Gesprekken met homo's hebben me door de jaren heen veel duidelijk gemaakt.

Er zijn in onze samenleving genoeg mensen die net zo denken als ik toen ik een jaar of 13 was, in de kerk, maar ook daarbuiten. Ik kan natuurlijk heel resoluut zeggen dat zij het mis hebben en dat ik (nu) meer gelijk heb dan zij. Maar dat kan ook een vorm van arrogantie zijn. Er is nu eenmaal verschil in denken en bepaalde aspecten van het leven worden niet altijd hetzelfde beleefd. (Het wordt natuurlijk anders als men geweld gaat gebruiken tegen andersdenkenden of mensen met een andere geaardheid). Even terug naar het begin, minister Schippers die het woord "bizar" in de mond neemt. Voor mijn gevoel is dat iets te snel geweest. Weet zij precies wat Different doet? Als Different inderdaad mensen begeleidt die moeite hebben met hun eigen homoseksuele gevoelens, dan hoeft dat helemaal niet raar te zijn. Het hangt er natuurlijk wel vanaf hoe deze therapie eruit ziet. Als er sprake is van dwang, of van een bepaalde vorm van geweld, dan is het een slechte en ongezonde therapie. Als het gericht is op het omturnen van homo's tot hetero's, dan lijkt mij dat onbegonnen en onnodig werk. Maar als degene die moeite heeft met de eigen geaardheid deze weg wel wil gaan en daarvoor kiest, dan kan ik roepen dat het onbegonnen werk is en dat je jezelf helemaal mag accepteren zoals je bent (en ik ben geneigd om dat te roepen, ik geloof dat ook), maar heeft mijn roepen zin als die ander zichzelf op dit moment niet zo kan accepteren? Bovendien, er zijn wel meer therapieën waar ik mijn vragen bij heb en die toch worden vergoed. Er zijn ook therapieën, die eerst goed lijken en gaandeweg minder goed blijken te zijn. Er zijn in de geschiedenis geneeswijzen geweest die algemeen werden geaccepteerd (aderlaten bijvoorbeeld) en die dat gelukkig niet meer zijn.

Een mens mag zichzelf accepteren zoals hij of zij is. Ik weet dat niet iedereen dat kan. Het kan een hele weg zijn om wel zover te komen en dan nog is het niet iedereen gegeven. Vanuit mijn geloof heb ik de beleving dat God ons in ieder geval accepteert. God heeft ons namelijk gewenst.

ds. Gerco Veening (Protestantse Gemeente Borne).