

Het theater

Wie van jullie is nog nooit naar een voorstelling geweest? Of heeft er zelf in mee gespeeld! Het begon al op de lagere school. In het kerstspel mocht je herder zijn, of Maria, Jozef. Wat waren we teleurgesteld als dit niet voor ons was weggelegd, wanneer een ander die rol kreeg! Later, wanneer we naar de jeugd van de kerk of een andere verenging gingen speelde we zelf wel in een of andere rol. Zoals we weten wordt in Hertme om de 5 jaar de paasspelen opgevoerd. Zo ook weer afgelopen jaar.

Nu staat Hertme weer op de kaart, en daarmee Zenderen en Borne ook. Duizenden bezoekers van heinde en ver hebben weer genoten van alles wat daar te beleven was. En er was iets te beleven. Prachtige zang en dansgroepen uit alle delen van Afrika.

Duizenden bezoekers zaten of stonden aan de kant, net als bij de Pinksterviering. Ja, dat was minder massaal maar ook daar zat men aan de kant. Dat nu is het geheim van een theater. Het woord is verwant aan "theorie". Theoretiseren betekent: even afstand nemen. Even aan de kant staan om "een en ander" beter te bekijken. Even toezien op wat er allemaal gebeurt en eventueel een mening vormen. Niet alleen bij een Afrika-festival, een Pinksterviering, of welke voorstelling dan ook.

Zelf sta ik ook af en toe even aan de kant. Niet omdat ik er niet bij wil horen maar even de toestand overzien. Even plaats bepalen zodat ik daarna met een gerust hart mijn plekje weer kan innemen.

Nu de vakanties zijn begonnen is dat misschien een gelegenheid om eens rustig te theoretiseren. Even, los van de dagelijkse dingen, na te denken over het geheel. Zo, dat men weer op de kaart komt te staan, op je eigen plekje. O ja, vakantie, niet iedereen kan zich een reis naar het buitenland veroorloven, of zelfs een uitstapje maken. Ook deze situaties komen in beeld wanneer je zelf even aan de kant gaat staan. Misschien ontdekt u zo wel een situatie waarin u iets kunt betekenen voor de ander, om zo je plekje in te nemen. En,...wat zal het mooi worden in onze kerken als we allemaal de tijd nemen om even aan de kant te staan, om daarna ons eigen plekje weer in te nemen. Zo kunnen we Borne, Hertme en Zenderen samen weer op de kaart zetten.

Namens de Raad van Kerken, Henk Mol, predikant van de Baptistengemeente Borne