

Samen kerken.....



Het feest van Christus Koning....

Volgende week is de laatste week van het kerkelijk jaar. De week erna begint het kerkelijk jaar weer van nieuws af aan met de advent. De tijd waarin wij ons openstellen voor hetgeen op ons toekomt.

Maar eerst sluiten wij dit kerkelijk jaar af. In de katholieke traditie heet dat het feest van Christus Koning. Als we het over Christus hebben dan spreken we over de verrezen Jezus. De door God aangewezen mens om aan het hoofd van Zijn Rijk te staan. Christus is Koning.

Hiermee proberen we met woorden een begrip te duiden wat wij als mens nauwelijks kunnen bevatten. Het Godsrijk, een rijk waar wij van kunnen dromen. Een werkelijkheid waar wij mensen af en toe een glimp van mogen opvangen in ons leven. Een moment, een plek, alles is zoals het hoort te zijn. Dat rijk is te benoemen vanuit wat er niet is; er is geen geweld, er is geen haat, er is geen egoïsme, er is geen angst, er is geen misbruik, er is geen honger, er is geen En we kunnen benoemen wat wij wel aanwezig denken in dat rijk; er is aandacht, zorg voor elkaar, voldoende eten en drinken, gezondheid, er is U hebt hier vast ook ideeën over.

Naar dat voor ons moeilijk te vatten rijk, kunnen en mogen wij vooruit denken en handelen. Daarom kan Jezus ons zeggen; het is al begonnen.

Er hoeft geen macht uitgeoefend te worden, want waarom zou je de baas willen zijn? Er zijn geen bezittingen die verdeeld kunnen worden. Er is geen bezit dat beschermd moet worden. Van dat rijk is Christus koning. Een koning zonder macht zoals mensen macht verstaan. Een koning zonder bezittingen zoals paleizen, juwelen etc. Een koning zonder leger. Een koning die niet op een troon wil zitten, maar wil dienen. Hoe noem je zo'n koning?

Wij kunnen vooral in dat Rijk aan de slag gaan. Het elke dag een beetje meer werkelijkheid maken. Dat lukt alleen als we het samen doen. Dat is de kracht van onze koning, hij wil ons verbinden, naar ons luisteren, ons het goede voorleven en voorop gaan tot het einde, het leven delen. In Jezus Christus is het komende rijk te ervaren.

Met het feest van Christus Koning zeggen gelovige mensen vooral dat zij bereid zijn om in hun eigen leven te werken aan een betere wereld. In woord en daad de liefde en vrede die Jezus ons voorgeleefd heeft tot leidraad van het eigen leven te maken. Als het leidraad in ons eigen leven is dan moet de wereld daar iets van merken, want de wereld dat zijn wij zelf immers.

Rest de vraag; Wie was dit jaar uw koning?

Bert Maathuis

Geestelijk verzorger TMZ – Dijkhuis.

Activiteiten van de Raad van Kerken: Adventsvesper, zondag 1 december om 19.00 uur in de Stefanuskerk te Hertme.

Website: www.raadvankerkenborne.nl

Facebook: raadvankerkenborne

Twitter: RvKborne.