

## **Samen kerken.....**

### **Hemelvaart.**

Wanneer u deze column leest vieren wij het feest van Hemelvaart. Voor de meeste mensen betekent dit een vrije dag, waarop je lekker kunt gaan fietsen. Dat is mooi meegenomen zo midden in de week.

Ik denk dat weinig mensen een idee hebben van het echte gebeuren van Hemelvaart. Jaren geleden maakten we een reis door Israël. Bij die gelegenheid bezochten we een kerk, ik meen in Jeruzalem. Daar was Jezus' Hemelvaart heel plastisch uitgebeeld. Als je omhoog keek zag je een groot gat in het dak. Dit moest voorstellen dat Jezus zo was opgevaren ten hemel.

Deze voorstelling werkte eigenlijk op mijn lachspieren. De evangelist Johannes vertelt ons dat Jezus bij de leerlingen binnenkwam terwijl de deuren waren gesloten. Ik dacht dat Jezus dat gat helemaal niet nodig had om ten hemel te varen, als Hij wel door dichte deuren kon. Het gaat bij Jezus' Hemelvaart eigenlijk niet om een historische gebeurtenis zoals bij vele verhalen uit de schrift. Tegenwoordig neemt men aan dat Jezus' Opstanding, zijn Hemelvaart en de Nederdaling van de Heilige Geest één geheel vormen. Die gebeurtenissen liggen niet in elkaars verlengde.

Je zou kunnen zeggen dat Pasen en Pinksteren dus op één dag vallen.

Toen Jezus naar zijn hemelse vader is gegaan bleven de leerlingen verweesd achter. Zij hebben gevoeld wat wij bij een begrafenis van een dierbare meemaken. Wij vragen ons dan ook af hoe het nu verder moet. We zien het eventjes niet meer zitten. In een dergelijke situatie hebben Jezus' leerlingen zich ook bevonden. Daarom wordt bij de liturgische viering van dit feest na de evangelielezing de Paaskaars gedoofd. De Kerk wacht nu 9 dagen op Jezus' nieuwe aanwezigheid door de Geest.

Negen dagen. Dat is de tijd die de apostelen biddend doorbrachten, samen met Jezus' dierbaren.

Vanuit dit negen dagen biddend wachten heeft zich een gewoonte gevormd om een dringend gebed negen dagen te doen duren. Men noemt dit gebed een Novene (negen). De Pinksternovene is het belangrijkste gebed om de goede Geest.

Wij mogen leven in die menselijke kerk verlicht door die Geest, op weg gezet door de Mensenzoon.

Ben Dashorst.

Raad van Kerken.