

Samen kerken



Griekenland en Europa

Het klinkt bijna bizar, de gedreven apostel Paulus wordt tot twee maal toe verhinderd zijn werkterrein in Klein-Azië uit te breiden. Maar de verkondiging van het Evangelie is niet een zaak van mensen, doch van de Heilige Geest. Hij heeft de leiding en mensen kunnen Hem slechts volgen op Zijn weg. Paulus ondervond dat en het antwoord op zijn peinzen was het gezicht van de Macedoniër die van de overkant van de zee om hulp vroeg (Handelingen 16).

Dit droomgezicht van Paulus is van oneindige betekenis geworden voor de geschiedenis van Europa en zijn cultuur, al vindt u dit niet vermeld in de standaardwerken over Europa en haar geschiedenis. Maar, door het Evangelie is Europa een werelddeel van betekenis geworden. Eeuwenlang gold het als bewaarder, als bolwerk van het christelijk geloof. Het Evangelie beheerst de Europese geschiedenis. De Heilige Geest heeft eenmaal Europa opgeëist voor Christus. Het heeft eenmaal, bij monde van die Macedoniër geroepen om de hulp van het Evangelie. Daarin getuigde het van 's mensen hulpeloosheid zonder de Heer Jezus Christus. Sedert dat ogenblik is ons werelddeel gebonden om mét het Evangelie te leven en het zal geen rust en hulp meer vinden daarbuiten. Geen enkel werelddeel heeft zúlk een historie. Het gezicht van de Macedoniër is enig in de wereld. Het is ook niet meer weg te denken uit Europa: het getuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel.

Het is de roeping van de kerk van Christus om hierin mensen terug te roepen naar de bronnen van het leven. Dit droomgezicht van Paulus legt ten eeuwige dage verplichtingen op. En in het laatste gericht zal dit gezicht mede gelden als een getuigenis. Voor- of tegen Europa

De invloed van Griekenland in het oude Europa was zeer groot en in het nieuwe Europa dagelijks groeiend. Het hele Griekse drama en haar immorele financiële karakter zijn daar de tastbare uitwerking van. Ongeveer acht jaar geleden werden de goden Zeus en vier jaar later Apollo (de zoon van Zeus) aangeropen in officiële gebeden in het overvolle stadion van Athene, bij de uitzending van de Olympische vlam over de hele wereld. Zo'n dertig Griekse vrouwen baden, met de armen in de lucht gestoken "O, Zeus, kom over alle continenten van deze wereld." En vier jaar later bij de volgende Olympische spelen een zelfde ceremonie, maar nu: "O, Apollo, kom over alle continenten van deze wereld." Massale muziek en een enorm gejuich van het publiek, inclusief tal van regeringsleiders en publieke smaakmakers van Europa, steeg op als een "amen" op deze gebeden en het Olympisch vuur werd uitgezwaaid voor een lange tocht over de hele wereld.

De kerk werkt aan herstel en bidt: Leer Gij de volken van Europa opnieuw roepen om de enige hulp, de hulp van Uw Evangelie, Amen.

Henk Mol
Baptistengemeente Borne