

Samen kerken.....



Gezegende tijd door het jaar heen

Het is juni en de voor veel mensen betekent dat er een zomerperiode van relatieve rust aanbreekt. Voor de ene mens een zegen na een druk jaar. Voor de ander, eerder een vloek vanwege de aankomende eenzaamheid.

In de cyclus van het kerkelijk jaar spreken we van de 'Tijd door het jaar heen'. De zogenaamde 'groene tijd', vanwege de liturgische kleur. Iedere kleur heeft zijn eigen periode in het kerkelijk jaar en zijn eigen betekenis. In deze tijd zien we in de kerk geen rood, symboolkleur voor de Heilige Geest die gebruikt wordt voor de feestdagen rondom het lijden van Christus. We zien geen paars voor de tijd van bezinning en soberheid tijdens de vasten en de advent, en ook geen wit voor de vreugdevolle feestdagen rondom Christus en symbool voor zuiverheid.

We zien groen, de kleur van leven voor alledag, de kleur van verwachting.

Deze zogenaamde 'Tijd door het jaar' begint na het feest van het Doopsel van de Heer in januari tot de dinsdag voor Aswoensdag. Het vallen van de Paasdatum (Pasen valt op de eerste Zondag na volle maan na het begin van de lente op 21 maart), bepaalt hoe lang deze periode is. Bij een vroege Pasen is dit een korte tijd. Deze tijd kan variëren tussen de vier en negen Zondagen en herbegint en gaat verder op de maandag na Pinksteren tot de zaterdag voor de Advent. Groen is derhalve een prominente liturgische kleur.

De zondag na Pinksteren vieren we het feest van de Drievuldigheid, Trinitatis met daarna de 27 zondagen na Trinitatis. Deze periode wordt ook nog onderverdeeld in de zomerkring (Trinitatis en 12 zondagen erna) en de herfstkring (van de 13e tot de 27e en laatste zondag na Trinitatis). Alzo is de kring van het kerkelijk jaar gesloten, want met de eerste Advent begint een nieuw kerkelijk jaar waarin we uitzien naar de geboorte van de Messias.

Zo leven we als gelovige mensen en begeleiden ons de Bijbelse verhalen het hele jaar door, dag in dag uit. En door het leven heen leren we God beter kennen. In het Oude Testament gaat God een verbond aan met Zijn volk. Waar God verschijnt ontstaat een gemeenschap tussen God en mensen, maar evenzeer tussen mensen onderling. Bovendien is dat geen gesloten clubje, maar een groep die openstaat naar anderen, naar zwakken en vreemdelingen. Er wordt iets in gang gezet dat kan uitgroeien tot een universele broederlijkheid en barmhartigheid. Dat is Gods grote droom, geloof ik. Dat we allen samenleven in eenheid, met respect voor verscheidenheid, dienstbaar, vruchtbaar en gastvrij. De wijze waarop God liefheeft is de maatstaf voor onze menselijke liefde: 'Ubi caritas et amor, Deus ibi est', is een prachtig lied dat daarover zingt. 'Waar liefde is, is God'.

Wanneer we alles wat we beleven en ervaren in onszelf, in elkaar en in geloof vanuit dit perspectief benaderen, dan blijft over wat waarachtig en wezenlijk is. Zouden we dan vele lagen kunnen afpellen en bij een kern uitkomen? Een woord uit onze kerkelijke traditie komt dan op in mijn gedachten...Zegenen! In het Latijn is het benedicere, wat letterlijk betekent dat je van iemand het goede zegt: bene (goed) en dicere (spreken). Dat hetgeen je spreekt goede woorden zijn, die een waarachtigheid laten zien. Een zegen in je leven is zo wezenlijk, voor ieder van ons. Iedereen heeft er behoefte aan om goede dingen te horen. Tegenwoordig heet het dat we elkaar 'bevestigen'. Zegenen is dan meer een uiting van bewondering of waardering, meer dan een vinger leggen op iemands

goede daden of talenten en hem of haar in het zonnetje te zetten. Zegenen is onderstrepen dat iemand een Geliefde is. Sterker nog, door te zegenen scheppen we een werkelijkheid die we in de zegening uitspreken. Onze wereld is vol van bewondering enerzijds en vol afgunst en veroordeling anderzijds. De kracht van de Zegen overstijgt het onderscheid tussen bewondering en afkeuring, tussen deugd en ondeugd. Zegenen is de meest fundamentele bevestiging van wie we zijn. We hebben die zegen telkens weer nodig, die ons altijd op nieuwe wijze laat horen dat we onderwerp van Gods oneindige Liefde zijn. Dat Hij ons nooit alleen laat en ons bij elke stap die we zetten, omringt met zijn Liefde. Bijbelse verhalen helpen ons te voelen dat dit waar is. Hoe moeilijk, lang en pijnlijk de levensweg van bijvoorbeeld de Aartsvaders en Aartsmoeders was, ieder van hen heeft een Zegen gehoord en ontvangen. Wees dankbaar voor wat je ten deel valt. Juist in dankbaarheid ligt Zegen. Je gedachten zijn het begin van je daden

Maak je ervan bewust, bijvoorbeeld door gebed, dat ook wij gezegende mensen zijn, wanneer we ons daarvoor aandachtig openstellen. De natuur nodigt ons uit, de tijd nodigt ons uit, God zelf nodigt ons uit... elke dag. Gewoon, de hele zomer door eventjes stil zijn, dankbaar aanvaarden wanneer je een compliment ontvangt en dit niet nederig wegwuiven. Deel zelf ook complimentjes uit, deel een lach en een traan met elkaar...dan zal deze tijd, gezegende tijd zijn vol verwachting.

Nog één ding wil ik benadrukken. Wie zich openstelt voor de zegen die tot hem komt, zal altijd een verlangen krijgen, ook anderen te zegenen. Het kenmerk van gezegenden is, dat zij woorden van zegen spreken vanuit hun hart. En reken maar dat mensen graag gezegend willen worden. Kijk maar om je heen!

Mw. C.A.M. Roetgerink, pastoraal werkster
RK parochie Jacobus & Johannes Borne/Hertme.

Informatie:

info@raadvankerkenborne.nl

www.raadvankerkenborne.nl