



Samen kerken!

Getallensymboliek

In tegenstelling tot mijn tweelingzus ben ik duidelijk een bèta-man. Talen spreken en schrijven zie ik als een noodzakelijk iets om met anderen te kunnen communiceren. Maar de diverse soorten wiskunde op de middelbare school en mijn technische studie daarna, spraken me meer aan. Wat zouden we zijn als we in ons leven niet over getallen zouden kunnen beschikken. We gebruiken ze om er objectief aantallen, afmetingen, etc. mee te duiden. Om er allerlei berekeningen mee uit te voeren, om er mee te tellen. Maar ook om er de eigen leeftijd, je lengte, je gewicht, het huisnummer waar je woont, mee aan te geven.

En bij het noemen hiervan kan iedereen zich er een beeld bij vormen. Soms objectief, maar vaak ook subjectief. Het beeld van een schietpartij in Amsterdam waarbij 2 doden vallen, roept andere beelden bij ons op dan wanneer er 10 doden vallen in Irak bij een door IS veroorzaakte bomontploffing. En als de 2 doden van de schietpartij niet in Amsterdam zouden vallen maar in Borne, dan stond wellicht onze wereld even op zijn kop.

We hebben medelijden met de vele duizenden vluchtelingen in het Midden Oosten, maar als we er 100 zouden moeten opnemen in het dorp of stad waar we wonen, dan hebben sommigen daar de grootste moeite mee. Meten met getallen = weten zeggen we, maar ons gevoel is niet altijd even objectief. Klein wordt groot en groot wordt klein.

Bij het schrijven van deze column moest ik denken aan het lied van Gerard de Vries, Het spel kaarten, waarin een soldaat door zijn meerdere betrappt was op kaarten tijdens een kerkdienst. Hij legde uit dat elke kaart voor hem een bijzondere, Bijbelse, betekenis heeft. Op YouTube kunt u het allemaal nog eens horen.

Zo hebben ook veel getallen in de Bijbel hun eigen, symbolische, betekenis. Ze geven op hun eigen manier een diepere uitleg aan de vele Bijbelverhalen. Zo staat *één* voor de Ene, Enige God. De *twee* geeft een versterking aan, maar ook een scheiding: het ene of de andere. de een of de ander.

Het getal *drie* staat voor de overtreffende trap: het hoogste, het grootste, het ergste. Met name als iets driemaal gebeurt, zoals Petrus driemaal zei dat hij Jezus niet kende, waarna de haan kraaide.

Het getal *vier* verwijst naar de vier windstreken, naar de gehele aarde. Het getal *zeven* is de som van drie en vier en geeft aan de volmaaktheid; zo werd op de zevende dag in het scheppingsverhaal de schepping voltooid. Het getal zeven komt 478 keer voor in Bijbel en heeft bijna overal een symbolische functie.

Maar ook getallen als *tien* (volle maat), *elf* (vervulling) en *twaalf* (compleetheid) komen we regelmatig als symbool tegen. Het getal *veertig* duikt ook vaak op met name als het gaat om beproeving, vasten, wachten op wat gebeuren gaat. En wat te denken van het getal 666 wat het beest, de duivel, symboliseert.

Ook de genoemde, onwaarschijnlijke, hoge leeftijden van de aartsvaders zijn te herleiden naar een symbolische betekenis.

Met deze getallensymboliek in je achterhoofd de Bijbel lezen, geeft vaak een diepere betekenis aan veel Bijbelverhalen. Boeiend om op die manier met het meest verkochte boek ter wereld bezig te zijn. Wil je hier meer over weten dan is, naast studieboeken, ook op internet het nodige hierover te vinden.

Gustaaf Boerjan
Jacobus&Johannes parochie Borne