



Samen kerken.....

Exit Jan , welkom Jörgen...

Wij hebben een minister van Vrede !

Dat wist u misschien niet , maar het is wel zo , en we zijn al aan de tweede toe!

Dat ministerie is door IKV PaxChristi opgericht en dus bestaat het !

En de minister van Vrede is , vanaf September 2012 :Jörgen Raymann , bekend van de TV, entertainer,neef van Tante Es , en daarnaast druk met allerlei werk op het gebied van vrede , gerechtigheid ,veiligheid.

En ik ben benieuwd wat we van hem gaan meemaken!

De vorige minister van Vrede was Jan Terlouw, politicus , schrijver... Met hem had ik wel iets. Niet alleen omdat hij ook Jan heet , heel gewoon , net als ik ;maar mijn moeder schijnt nog verliefd te zijn geweest op zijn vader...en dat scheidt een band. Hij had zomaar mijn broer kunnen wezen , of hij zou mij geweest kunnen zijn en ik hem.....

Jan Terlouw zei , bij zijn aantreden als minister van Vrede:” Ik zou alle ministers van het kabinet willen vragen : Wat is het vredesgehalte van uw woorden , besluiten , beleid...Dat zou je moeten vragen aan burgemeesters , managers , directeuren , premiers en presidenten en generaals....: Wat doet u voor vrede en recht ?”

Ik vond dat een goed plan...

Dat ik , en jij en hij en zij , iedereen zich afvraagt wat je zelf zegt en doet voor vrede en recht , en dat je ook een ander daarop aanspreekt. En dat we zo proberen een beweging op gang te krijgen , een bewustwording , die heilzaam zou kunnen uitwerken op de samenleving. In het klein , gewoon, en in het groot , wereldwijd...als het kan.

Ik zal niet zeggen dat ik niets heb gedaan , gezegd.... Maar veel was het niet. En of ik “een steen heb verlegd in een rivier op aarde....?”

Je kon het aan de politici in de afgelopen verkiezingstijd niet merken. Die hadden het bitter weinig over inspanningen voor vrede en recht en dat soort dingen. Het ging weer voornamelijk over de crisis ,over de rijkschatkist en die van u en van mij...En de rekenmodellen van de politieke partijen, die soms wel een héél procent koopkracht uit elkaar liepen. Het oude liedje.Elkaar vliegen afvangen , vooral niet uit laten praten of rechtstreeks op elkaar ingaan. Je wordt er niet vrolijk van als burgermens....Alle aandacht voor de korte termijn , het directe belang. Weinig aandacht voor de echte , de grote vragen van onze wilde wereld , die snakt naar vrede en recht.....

Wij hebben politici... We hebben staatslieden nódig.....!

Volgende week is het Vredesweek. Dat hebben de kerken ooit uitgevonden... Dan moet het erover gaan. In de vieringen , in onze vredesvesper , maar ook in de caritas , de diakonie , zending en missie...in bezinningsgroepen ,enzovoort. Om er vanuit deze week het hele seizoen mee bezig te zijn. Om te proberen de vrede ook op andere agenda's te krijgen...

Omdat het moet ! Vrede bestaat alleen als vrede-voor-allen , recht voor rechtelozen , aandacht voor weerlozen.

Omdat het kan. We leven van het visioen. De weg is ons geweest en vóórgegaan..Een mens kan uitgetild worden uit z'n krampachtigheid van eigen voordeel en belang,van de angst voor morgen. Mens van God worden , die ruimte heeft voor een ander en vrede doet , in het klein en in het groot. Dan is-ie ook nog eens op z'n mooist!

Ik zou zeggen: Jörgen Raymann , veel succes. Dat we veel van je mogen horen. Vrede en alle goeds !

Jan R. Dijkema

Voor informatie: www.raadvankerkenborne.nl en info@raadvankerkenborne.nl

Activiteiten van de Raad van Kerken:

Aan het begin van de Vredesweek organiseert de Raad van kerken een **Vredesvesper** op **zondag 16 september om 19.00 uur** in de Doopsgezinde Kerk aan de Ennekerdijk te Borne. Na afloop wandelen we naar de Vredesboom achter de Oude Kerk.