

Samen kerken.....



RAAD VAN KERKEN
BORNE, HERTME en ZENDEREN

Een positief mensbeeld.....

De week dat ik deze collum schrijf hebben wij feest gevierd met .. en voor alle vrijwillig(st)ers van het Dijkhuis.

Het was een goed feest. De vrijwilligers werden bedankt. Jubilarissen werden geëerd. We hebben samen lekker gegeten, gedronken en gelachen. Er was sprake van een grote saamhorigheid.

We hebben dan ook een gezamenlijk doel; momenten van vreugde of verlichting brengen aan mensen die hulp nodig hebben. Die mens kunnen wij overigens allemaal zijn, mogelijk vandaag al en anders misschien morgen. Ik vind het fantastisch als ik zoveel mensen bij elkaar zie die iets voor een ander willen betekenen. Ik heb een aantal vrijwillig(st)ers gesproken en allemaal vertellen ze het zelfde verhaal; het plezier, de vreugde of de tevredenheid van de bewoners straalt op de vrijwilliger zelf af. Als vrijwilliger krijg je heel veel terug voor de aandacht en tijd, die je zomaar aan anderen schenkt.

Door deze ervaringen is mijn beeld van mensen zeer positief.

Mijn zoon werkt bij de politie. Hij maakt mensen mee die juist andere mensen treiteren, bestelen of geweld aandoen op allerlei verschillende manieren. Zijn beeld van de mensen is daardoor minder positief ingevuld dan dat van mij.

Zijn doel in het werk (in het leven?) is het voorkomen dat mensen tot kwalijke daden komen of het mogelijk maken dat ze daarvoor berecht worden.

Wij leven in eenzelfde wereld, maar zien zulke andere mensen. Ik ben wel eens bang dat hij daardoor de mooie aandacht die mensen voor elkaar hebben, de barmhartigheid, de liefde (grote woorden..maar toch) onvoldoende kan ervaren in de wereld om hem heen. Ik zou hem toewensen dat ook hij veel van eerder genoemde vrijwilligers mag ontmoeten.

Betekent dat nu ook, dat het goed zou zijn als ik mensen zou ontmoeten die hij tegenkomt? Zou mijn positieve beeld van mensen stand houden? Kan ik dan mijn geloof in het goede behouden? Of zou het mij veranderen?

Wat mij in ieder geval helder is, is dat een goede wereld iedere keer weer bij mezelf begint. En dat ik het fijn vind om op een plek te werken waar ik die goede wereld mag ervaren. Dat maakt mijn leven beslist gelukkiger.

Vrijwillig(st)ers bedankt.

Bert Maathuis

Geestelijk verzorger TMZ/Dijkhuis

Komende activiteiten van de Raad van Kerken:

Adventsviering in Hertme op 2 december 19.00 uur.

Kerstsamenzang in de St. Stephanuskerk op 16 december 19.00 uur.

Website: www.raadvankerkenborne.nl E-mail: info@raadvankerkenborne.nl