

Samen Kerken.

Een paasdroom.

Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Ik zag en hoorde van alles om me heen. Ik las kranten waarin prachtige berichten stonden. De schuld van Griekenland was prachtig laag, iedereen betaalde keurig netjes belasting. Poetin sprak op vriendelijke toon over Oekraïne en met de leiders van Oekraïne, geen militaire interventie meer ook niet in het diepste geheim. Geen strijd meer in Syrië of waar dan ook. Geen vliegtuig werd meer neergehaald. En in de Verenigde Staten van Amerika was er geen enkele staat meer waar ordehandhaving gepaard ging met racisme.

Ik sliep maar mijn hart was wakker. Mensen vertelden me dat ze hun ruzies hadden bijgelegd. De oude familievetes waren weg, het woord bestond zelfs niet meer. Meningsverschillen waren uitgepraat en mochten er zijn zonder ongewenste emoties. Het einde van de oorlog werd gevierd en kon gevierd worden met de voormalige vijanden samen.

Ik sliep maar mijn hart was wakker. Wij allen gingen duurzaam om met de aarde, er dreigde geen tekort aan fossiele brandstoffen, de aarde hoefde ons niet meer wakker te schudden.

Ik sliep maar mijn hart was wakker. Wij konden elkaar vertrouwen en ons vertrouwen werd niet meer beschaamd, niet door onszelf, niet door anderen, niet door politieke leiders. Het woord fraude bestond ook niet meer. Misbruik bestond niet meer, ook niet in kerkelijke kringen.

Ik sliep en ik werd wakker, ik zag dat er heel andere dingen in de kranten stonden en ook de journaals vertelden me andere dingen. Mensen vertelden me ook weer over conflicten in relaties en in familiekringen, hun negatieve ervaringen, ze vertelden me hun waarheid.

Ik ben wakker, maar mijn droom is niet weg uit mijn herinnering. Is mijn droom een utopie, een onmogelijkheid?

Het verhaal van het lege graf van Jesus lijkt ook een onmogelijkheid, maar is toch aanwezig. Elk jaar weer nieuwe mogelijkheden voor ons, voor ons mensen. Elk jaar weer, steeds weer de mogelijkheid om een droom werkelijkheid te laten zijn.

Mijn paasdroom is een gekke droom, maar ik houd wel van zulke dromen.

Ik wens ons nog veel gekke dromen toe.

ds. Gerco Veening

predikant protestantse gemeente te Borne