



Samen kerken!

Een nieuw jaar; nieuwe kansen?

De feestdagen hebben we inmiddels achter de rug, goede wensen zijn uitgedeeld en als het goed is ook ontvangen. Namens de meer dan 12 schrijvers van deze column wens ik ook alle lezers een gezegend 2018 toe en innerlijke vrede.

Terugblikkend op het afgelopen jaar kunnen we ons afvragen of God tevreden is met alles wat wij, zijn mensen, hebben gerealiseerd. Jammer dat Hij geen rechtstreeks antwoord geeft, zoals vaak in de verhalen van de Bijbel wel gebeurd. Maar we kunnen ons er wel een voorstelling van maken. Blij zal Hij niet geweest zijn toen Hij hoorde dat de 500 rijkste mensen het afgelopen jaar 1000 miljard rijker zijn geworden, terwijl miljoenen anderen honger en kou lijden, wachtend in vluchtelingkampen op een betere wereld. Of toen bekend werd dat een Saoedische prins zijn straf voor grootschalige corruptie kan ontlopen door 6 miljard te betalen. Maar ook niet met de toegenomen wapenwedloop (slechts met een gering percentage van alle defensiebudgetten zouden we de honger in de wereld kunnen uitroeien). Hij zal ook niet blij zijn met het feit dat op Facebook mensen tegenover elkaar worden gezet in plaats van met elkaar worden verbonden, zoals de makers dat voor ogen hadden toen ze dit programma schreven. We zijn ontzettend rijk aan communicatiemiddelen: de tijd dat we elkaar alleen maar brieven konden schrijven die per zee- of luchtpost werden verstuurd en er dagen, soms weken over deden, ligt ver achter ons. Met social media ligt de hele wereld aan onze voeten. Met de snelheid van het licht raast het nieuws (helaas ook het nep-nieuws) naar alle hoeken van de wereld. Maar niet altijd brengt het de mensen bij elkaar. Vaak anoniem worden mensen met een andere mening uitgescholden, jongeren gepest, intieme foto's breed verspreid wat soms leidt tot zelfmoord. Het zogenoemde dark web is een broeinest geworden van misdaad en terrorisme. En in zijn Naam staan de diverse religies soms lijnrecht tegenover elkaar, worden minderheden uitgeroeid en vele anderen vermoord.

Wit en zwart lijken weer tegenover elkaar te staan als trots wordt verteld dat de laatste zwarte medewerker uit het Witte Huis is vertrokken, nog geen jaar na het aantreden van de huidige president. Nee, God zal niet alles met tevredenheid gadeslaan.

Biedt een nieuw jaar inderdaad nieuwe kansen om het beter te doen of blijft alles bij het oude? Het is aan ons, die de handen en voeten zijn van God, om die nieuwe kansen te grijpen. Hij heeft ons de vrijheid van handelen gegeven, het is dus een kwestie van de juiste keuzes willen en durven maken

Gustaaf Boerjan

namens de Raad van Kerken, Borne, Hertme en Zenderen

Komende activiteiten van de Raad van Kerken:

Zondag 28 januari 2018 om 10.00 uur in de Oude Kerk de jaarlijkse oecumenische Viering van de Eenheid.

Website: www.raadvankerkenborne.nl