



Een bijzonder monument van eenheid

Een bijzondere ervaring: afgelopen zondagmiddag was ik met een vriendin in de synagoge in de stad Groningen. Talloze malen ben ik er langslopen, maar nog nooit was ik er binnen geweest.

Deze synagoge heeft een heel bijzondere architectuur. Van bovenaf zou je denken dat het een Christelijke kerk is: het grondplan is namelijk een kruis. Aan Hebreeuwse letters en aan de inrichting zie je duidelijk dat het een Joodse synagoge is. Maar in het interieur zijn ook vormen te zien die de indruk wekken dat je in een Islamitische moskee bent.

Heel bewust is ervoor gekozen om in dit ene gebouw de drie grote religies als het ware samen te brengen. Je zou het een multireligieuze architectuur kunnen noemen, bedacht in tijd ver voor de onze, een tijd die misschien wel progressiever was dan de onze. De synagoge staat er in deze vorm al sinds 1906. Meer dan honderd jaar geleden was er dus blijkbaar ruimte om een streven naar (meer) eendracht tussen religies zichtbaar te maken in een monumentaal gebouw.

Wat mij betreft staat deze synagoge er als méér dan een mooi monument. Het roept net als iedere andere synagoge op dat het vele 'bewoners' ervan heeft verloren in die verschrikkelijke periode van het naziregime. Het is een monument van gedenken.

Net als vele andere synagogen (zoals ook de Bornse) heeft de Groninger synagoge een culturele functie. Die bracht ons daar ook, afgelopen zondagmiddag. Een nieuwjaarsconcert van twee fanfareorkesten. Eén uit Groningen en één uit Friesland. Toen ons zowel in het Fries als in het Gronings een goed nieuwjaar werd gewenst, werd ik geraakt. Twee provincies die niet altijd even vriendelijk voor elkaar geweest zijn in volle harmonie samen om mooie muziek te maken in een gebouw dat drie religies 'samenbrengt', die ook vaak een spanningsvolle verhouding hebben gehad en vaak nog steeds hebben.

Ik dacht: we zijn hier samen in een monument van verlangen. Verlangen naar meer eendracht, meer eenheid.

Hoe toepasselijk, zo vlak voor de wereldwijde Gebedsweek voor Eenheid van de Christenen. Ik hoop dat op zondag 27 januari de Oude Stephanuskerk hier ter plaatse meer zal zijn dan alleen een mooi oud monument. Ik hoop dat het de ruimte mag zijn waarin we in al onze verscheidenheid het gebed om Eenheid zullen bidden, samen in een monument van verlangen.

Ds Johan Meijer

Activiteiten van de Raad van Kerken:

Zondag 27 januari 'Viering van de eenheid' Oude Kerk om 10.00 uur.

Website: www.raadvankerkenborne.nl E-mail: info@raadvankerkenborne.nl