

## Samen kerken

### De steppe zal bloeien.....



Voor wie af en toe een katholieke dienst bezoekt, zal de aanhef van deze column wel bekend klinken.

Het is een lied , dat hier graag gezongen wordt. De tekst is van Huub Oosterhuis. Jaren geleden maakten wij een reis door Israël. Bij die gelegenheid maakten wij kennis met de woestijn. We denken er nog vaak aan terug

Van de Amerikaanse archeoloog Nelson Glueck verscheen vorig jaar een boek over de Negev woestijn getiteld "Rivers in de Desert of the Negev"

Een hoofdstuk in het boek heet: "De dageraad van het geweten"

Hierin laat de schrijver zien hoe religie zich ontwikkelt en leeft van beweging.

In de woestijn worden de tenten steeds weer ergens anders opgeslagen .

In deze omgeving heeft het Joodse volk vele jaren doorgebracht te midden van diverse woestijnvolken.

In de woestijn is het steeds een kwestie van overleven. Het Joodse volk kon het zich niet permitteren andere volkeren buiten de sluiten.

Ook al hadden velen een ander Godsbesef , de Joden konden hen niet links laten liggen. Door respect voor hen op te brengen en ieder in zijn waarde te laten ,hebben de Joden zich staande te houden.

Klaas van de Kamp, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, is van mening dat de bronnen van de oecumene misschien meer in het Oude Testament te vinden zijn dan in het Nieuwe.

Ben Goerion de eerste president van de staat Israël merkte ooit op dat wij samen geroepen zijn om de woestijn tot bloei te brengen. Hij woonde zelf in de woestijn, in een kibboets en is er ook begraven.

Voorgaande gedachten blijven me fascineren

Als christenen leven we hoe langer hoe meer in een pluriforme samenleving. Dit vindt ook zijn weerslag in ons gelovig zijn. Het heeft geen zin ons af te zetten tegen die andere geloofswereld waarmee we niet opgegroeid zijn. Het lijkt me juist ieder zoveel mogelijk in zijn waarde te laten.

Soms maken we ons druk over het teruglopen van het kerkbezoek en relateren dat ook aan een teruggang in het geloof. Dat lijkt me niet juist.

Het gaat uiteindelijk niet om de kerk. Waar het om gaat noemt Jezus het Rijk Gods. Daarvoor leerde Hij ons bidden in het Onze Vader: "Laat komen Uw Rijk"

Als Zijn rijk op aarde er wel bij vaart , komt de woestijn tot bloei.

Daarvoor kunnen wij ons heel goed samen inzetten. Dan zijn we bezig aan de oecumene..

Ben Dashorst.

Raad van Kerken.

Website: [www.raadvankerkenborne.nl](http://www.raadvankerkenborne.nl) E-mail: [info@raadvankerkenborne.nl](mailto:info@raadvankerkenborne.nl)