



Samen kerken.....

“Coming out...”

En toch was het weer voorpaginanieuws ! Lingo moest ervoor wijken , dus het was heel belangrijk : De doping-bekentenis van ons wielersportster Michael Boogerd.. Ook hij , dus , de sympathieke blonde jongenskop met de brede lach en het wolvengebit...Eens de hoop van de Nederlandse wielersport - ook hij : Epo , bloed doping , de hele mikmak....

En dan denk ik : Hoe kan die tak van sport , het prof-wielrennen , dit overleven..? Wie gaat er nog naar kijken, als alle resultaten met verboden middelen blijken behaald , jaren en jaren lang Er is ons een rad voor ogen gedraaid en er is gelogen , zonder blikken of blozen...en dat nemen we niet. Wie nou nog met een rare helm en een dito sportpakje op een kromme fiets gaat zitten , die maakt zich alleen maar belachelijk. En als-ie wint , dan vragen we naar het adres van z'n apotheker, natuurlijk , want daar ligt de sleutel. Ja , ja , kom es even....

En wie gaat er nog geld insteken , in die door en door verrotte wielersport....Want er gaat nogal wat in óm , er zijn enorme 'belangen'mee gemoeid...Maar als het resultaat pure antireclame is , en jouw centen weggegooid geld? RABO zeker niet. Die was tijdig wég , het hoofd vol boter.....

Hoewel....de wereld wil bedrogen worden.....

Maar wat betekent het voor zo'n jongen? Lang, heel lang gezweven en gelogen met een stalen smoel.Dat moet toch wat met je doen? Daar loop je toch mee rond met een zware maag? Kan je dan nog ergens echt spontaan van genieten ? Z'n vrouw was hoogzwanger , vertelde hij, en ze hadden net een puppy gekocht.....Over alles hangt een schaduw . Een getekende ben je , voortaan , net als al die anderen , de grote Armstrong voorop....

Zo zie je maar weer : Al is de leugen nog zo snel.....

Maar er is een andere kant – en ook dat is gezegd: Wat moet deze 'coming out' voor Michael Boogerd een gigantische opluchting zijn. Het is van je hart af – je kunt iedereen weer recht in de ogen kijken, je hoeft niet meer op je woorden te letten , het stiekeme gedoe is over en voorbij! Je moet een nieuw begin maken en dat zal niet meevallen , maar alles beter als de grote leugen , die je was!

Dat komt in de buurt van een bijbeltekst , die voor mij steeds belangrijker is geworden : “De waarheid zal u vrijmaken...” Woord van Jezus ,die genoemd werd : Weg ,waarheid en leven. Maar zo klip en klaar de weg voor jou en mij. Terwijl onze samenleving suggereert dat het niet anders kan , dat je moet meedraaien in de carroussel van schone schijn , mooipraterij , holle frasen en fraai

verpakt onrecht , dichtgeplamuurde leugens. Reclame, politieke propaganda, status en ga zo maar door...

Het is een ontdekking...dat de waarheid je vrijmaakt , echt vrij van binnen ...en daarom wordt het een keuze , een levensontwerp.

Dit ter overweging in de 40-dagen-tijd , tijd van inkeer en bezinning.

Want het wordt Pasen. Nieuw begin. Er komen andere tijden.

Jan R. Dijkema

Website: www.raadvankerkenborne.nl E-mail: info@raadvankerkenborne.nl

Aktiviteiten van de Raad van Kerken.

In de Goede Week is er een Passie-vesper bij de zusters Karmelitessen in Hertme.

We lopen in stilte langs de Kruiswegstaties, daarna is er een meditatieve viering in de kapel van het klooster. Woensdag 27 maart om 18.30 uur.