



Samen kerken.....

1 juni 2014 - Bijna 928.000 Mensen werkeloos;

Mijn kind was werkeloos en heeft weer werk. Dat maakt ons gelukkig. Een kind heeft werk nodig om aan zijn toekomst te kunnen werken, om zichzelf te ontwikkelen en om de samenleving waarin hij of zij leeft vorm te kunnen geven.

Zijn werkeloosheid nam mij mee terug naar de tijd dat ik zelf een aantal maanden geen werk had. Met werk bedoel ik werk in de gemeenschap. Werk dat ten gunste komt voor jezelf en voor een ander. Werk dat bijdraagt aan de samenleving en waar een inkomen en eigenwaarde aan wordt ontleend. In het werk kun je iets betekenen voor een ander en voor de samenleving. Het heeft zin en in het loon zit een zekere waardering. Alhoewel ik denk dat menig mens vindt dat die waardering wel wat meer tot uitdrukking zou mogen komen ☺. Overigens merk ik in het werk dat een woord van waardering even zo belangrijk is. Het is belangrijk dat je wordt gezien in wat je doet.

Toen ik even geen werk had was er zoals altijd wel wat te doen. We waren net verhuisd en er was genoeg op te ruimen, in de tuin te doen en te schilderen. Als ik terug kijk, leek ik wel verlamd. Ik had tijd in overvloed maar er kwam niets uit mijn handen en iets nieuws leren lukte ook niet. Toen er weer werk kwam, heeft mij dat wel eens dwars gezeten. Ik had toen zo mooi

Als ik nu aan de vele mensen denk die momenteel zonder werk zitten, dan vind ik dat tragisch. Ik heb gemerkt hoe snel je inzakkt, later uit je bed komt, te neergeslagen raakt omdat je toekomst zo ongrijpbaar wordt. Het gevoel niet mee te tellen ligt op de loer hoewel ik als geestelijk verzorger weet en hoor dat ieder mens van belang is. Elk op zijn of haar eigen wijze.

Ik besef dat ik geen oplossing weet. Maar soms vraag ik mij wel af waarom ik, waarom wij als maatschappij dit zonder protest aan ons voorbij laten gaan. Zeker als ik om mij heen kijk en ik van veel mensen hoor dat de werkdruk in dit tijdsgewricht hoog is. Het is een sociaal-maatschappelijke vraag lijkt mij; willen we met veel aan het werk en allemaal wat minder verdienen of willen we veel verdienen en met weinigen aan het werk. In de jaren 80 was er een maatschappelijke overeenkomst waarin we loonsverhoging inleverden om meer mensen aan het werk te krijgen. Is dat nu ook mogelijk? Zijn er nog maatschappelijke instanties die hierin het voortouw kunnen nemen en durven wij die onze steun te geven?

In de bijbel staat "zweten zul je voor je brood". Ik vraag mij af wat heeft God ons in deze tijd te zeggen als het om werken gaat? Anders gezegd; Hoe kunnen wij voor elkaar zorgen?

Bert Maathuis.

Activiteit van de Raad van Kerken: Op Pinkstermaandag, 9 juni om 10.00 uur, bent u van harte welkom in het Openluchttheater van Hertme voor de traditionele Pinksterviering