



Samen kerken!

10 jaar de column Samen kerken

In februari 2008 had de Raad van Kerken en de toenmalige pastoor Theo van der Sman een gesprek met Tonnie Stegeman van de Bornse Courant over de vraag of hij ruimte wilde bieden voor een vaste column. Een column waarin wekelijks een van de kerkelijke voorgangers, of andere personen die nauw betrokken zijn bij het kerkelijk gebeuren in Borne, Hertme en Zenderen iets kunnen schrijven over wat hen bezighoudt en wat aansluit bij de realiteit van alledag. Hij was enthousiast en deze week is het dan ook precies 10 jaar geleden dat de eerste column verscheen. Sindsdien is het ons gelukt om met een wisselend aantal schrijvers nagenoeg elke week een column te plaatsen. De regels voor de schrijvers zijn simpel:

- Niet preken voor eigen parochie, maar wel raakvlak met de kerken.
- Gemakkelijk leesbaar en ook interessant voor de seculiere lezer.
- Indien mogelijk zoveel mogelijk aansluiten bij de actualiteit.
- Schrijver is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar stuk en ondertekent ook met eigen naam, dus niet anoniem

In de eerste column van tien jaar geleden schreef ik onder andere:

Kerken zijn vaak beeldbepalend voor een stad of dorp, maar sommige inwoners kennen ze niet van binnen. Diegenen die tot een kerkgenootschap behoren beperken zich meestal tot hun eigen kerk en komen niet zo gauw in de andere kerken en ze weten ook niet altijd wat zich daar tijdens de vieringen allemaal afspeelt. Sommige inwoners weten ook niet dat de kerken, naast een religieuze, ook een maatschappelijke en sociale rol spelen.

Enquêtes tonen aan dat velen, jong en oud, op zoek zijn naar spiritualiteit en op zoek zijn naar zingeving. Dat zoeken ze echter vaak niet in de traditionele christelijke kerken, maar meer in alternatieve vormen of andere religieuze tradities. Terwijl de traditionele kerken zoveel meer te bieden hebben: naast soms eeuwenoude rituelen kunnen ze onder andere ook een bijdrage leveren bij het vaststellen van waarden en normen. Met name dat laatste kan in de huidige tijd, waarin bijvoorbeeld respect voor elkaar soms ver te zoeken is, van groot belang zijn. Dus redenen genoeg voor de kerken om meer naar buiten te treden.

Nu 10 jaar later moeten we helaas constateren dat de kerken nog meer in de marge zijn terecht gekomen en wellicht nog meer dan toen intern gericht zijn, ondanks de inspanning van voorgangers en de vele vrijwilligers.

Maar, we geven de moed niet op en zijn blij dat de Bornse Courant ons nog steeds de ruimte biedt om wekelijks vanuit de lokale kerken ons tot haar lezers te richten.

We hopen dan ook dat deze column nog steeds in een behoefte voorziet en de christelijke kerken wat dichterbij de zoekende mens zal brengen.

Gustaaf Boerjan

Namens de Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen